

De Gazet

Periodiek van wielervereniging Le Pedaleur

jaargang 28 - nr 5 - 2011

Le Pedaleur

opgericht 1980

koersdirectie:

General en Financial manager

Location manager

Koers manager

Gazet manager

Ellen Heel wat Manshanden

Dickie Bondueke Timmer de Boer

Ruud Levitan de Rooij

Jos Urske Tensen

0228-520030

0229-210191

0229-219371

06-46158166

Rekeningnummer Le Pedaleur 75.58.97.803 t.n.v. E.I.M. Manshanden

De Gazet

Hoofdredacteur

Redactie

Specials

Redactie buitenland

redactieadres

e-mail

Leo de Behanger

Jaap Kooijman, Simon O. Stokvis, Karel van Dam

Eppie Epo

Nelis Hannessen

Smaragd 80, 1625 RJ Hoorn nh

gazet@lepedaleur.nl

Ereleden

Cees Goddet Knol, Ruud Levitan de Rooij, Koos De Kneet Jong, Co Vichot Vis

www.lepedaleur.nl

BREETVELD BOUW MANAGEMENT



Ing. J. M. Breetveld
Wingerd 24
1944 ND Beverwijk

tel.: 0251-252526
fax.: 0251-252640
mobiel: 06-53990510
e-mail: breetveld@ijmond.net

BOUWAANVRAGEN
CALCULATIE

TEKENWERK
BOUWBEGELEIDING



Molenweg 9 - Andijk - Telefoon: 06-54 34 17 55

Gelul met Leo

Hallo liefhebbers van die schi-hitterende wielersport. Het seizoen 2011 is al weer geschiedenis geworden, maar wat hebben we genoten van prachtige wielersport en in Petito hebben we een meer dan uitstekende winnaar gekregen van de meeste begeerde prijs in het huidige mondiale wielrennen; de Trofeo Fausto Coppi.

Jammer dat het Belgisch Weekend voor een deel in het water viel of werd opgeslokt door een nogal opgeklopt WK voor veteranen. Hoe heeft de Belgische overheid zo kunnen sjoemelen met onze belangen, terwijl we daar toch al jaren op bezoek zijn. De directie gaat nu kijken of er elders wat te regelen is, waarbij men de volgende criteria in acht zal proberen te nemen: het moet ongeveer even ver zijn en het moet ook redelijk betaalbaar zijn voor iedereen. Location-manager Bonduekl zal deze taak op zich nemen en Urske zal de schalkse aannemer op deze trip(s) vergezellen. Als die twee maar niet zeven sloten tegelijk lopen.....

De feestavond is bijzonder geslaagd, maar helaas wat karig bezocht. De directie vindt het erg jammer dat vele renners niet zijn gekomen want even omzien naar het seizoen onder het genot van een drankje hoort er toch een beetje bij. Verder mogen de renners altijd hun echtgenotes/vriendinnen (of vrienden; we zijn een tolerante club) meenemen naar de feestavond, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Nu was alleen de charmante echtgenote van Baldato, Willie Baldato aanwezig en dat is toch jammer, want achter (bijna) elke vedette gaat iemand schuil die voor een groot deel verantwoordelijk is voor zijn prestaties. We hopen dat deze oproep volgens jaar wat navolging krijgt. Bij Wijnand was het heerlijk toeven met een goed glas en lekker hapjes, dus de thuisblijvers hebben ongelijk gekregen./

Nou niks meer te leuteren verder. Acta est fabula (het verhaal is ten einde) dus ik hou er ook maar mee op voor dit seizoen. Iedereen bedankt zijn of haar bijdrage en tot volgend jaar.

Leo de Behanger



Creativiteit, vakmanschap en passie
Kom eens een kijkje nemen bij een erkend hovenier

JosVriend
Tuinen

Professionele tuinaanleg & onderhoud | Gouw 105, 1616 DC Hoogkarspel | Hoek Tolweg/Gouw, tel. 0228 564 525
www.josvriendtuinen.nl, bel voor informatie! Exclusieve tuinontwerpen.

Uit de directiekamer

Dit seizoen begon al anders dan andere seizoenen en ook het weekend België verliep anders dan gepland. Het begon ermee dat ik die vrijdag moest werken en toen ik dat Urske en Bondueke liet weten waren ze niet blij. Toen ik ook nog liet weten dat ik de zondagmiddag al naar huis zou gaan had ik het helemaal gedaan. Ik zou mijn eigen regels niet nakomen (is ook zo) en Urske gooide meteen zijn kont tegen de krib. Hij zou de vrijdag niet koken, dan moest ik zelf mijn bed maar opmaken en de printer namen ze ook niet mee. Koken op vrijdag hoefde ook niet want ik was er toch niet en bovendien was ik die aardappeltjes in knoflook toch al zat, ik had nooit gevraagd of ze mijn bed wilde opmaken, kan ik zelf wel, en dan ging de printer maar niet mee want die past niet in mijn auto. Niet dat die nou zo klein is maar die printer is zo groot daar wil ik in dit tijdperk niet eens mee gezien worden. (dat malle ding staat nu al weer weken in de garage en The Stone heeft er al bijna zijn nek over gebroken; wordt ie ook niet vrolijk van ...) Afijn, al met al een hoop gemopper. Het maakte in ieder geval wel dat ik die vrijdag vanuit Den Helder in één streep met mijn hand op de claxon naar Stavelot ben gereden en om kwart over acht parkeerde ik mijn auto tegenover het restaurant waar Urske en Bondueke tot half negen (en geen minuut later!) op me zouden wachten. Ze keken blij verrast op dat ik er op tijd was want op de één of andere manier hebben ze het idee dat ik 'altijd' via München rij? In ieder geval. Om half negen schoven we aan tafel waar ik me de enorme Asterix en Obelix-jambon met bot goed liet smaken en het werd nog een gezellige avond. Zaterdag was het prachtig weer en verliep zoals gepland maar zondag was een drama. Naast dat het flink regende was de UCI uitgerekend dat weekend neergestreken in Stavelot en wij konden met onze wedstrijd geen kant op. Al met al reden voor ons om de wedstrijd van zondag af te blazen. Een draconische beslissing die we nog nooit hadden hoeven nemen. En dan was dat zomaar de laatste keer in België want ik denk dat we daar niet meer zullen fietsen. Althans niet in Stavelot en omgeving. Want we zetten de veranderingen door en we gaan nu echt op zoek naar een ander gebied. Maar dat is voor volgend jaar. Het seizoen zit er op en we hebben weer een prachtige winnaar: Theo Petito Lighthart die trots de bokaal in ontvangst nam en al een plekje op de afzuigkap heeft ingeruimd. Wij gaan de komende winter flink aan de slag want we hebben voor het volgende seizoen nog een aantal veranderingen in petto. Ik wens jullie allemaal een sportieve winter toe en de schaatsen kunnen uit het vet. Nu maar hopen dat het flink gaat vriezen. Tot volgend jaar!

Ellen Heel wat Manshanden

Haussler raast naar zege in Koers der verlichting

(van onze speciale verslaggever Jaap Kooijman)

HOORN - 5 september 2011 - Eindelijk was het dan weer zover; na een lange en natte zomer werd de strijd om de Trofeo Fausto Coppi hervat op het parcours der HRTC-ers met de Koers der Verlichting. Een toepasselijke naam want het donkert al aardig vroeg begin september en zonder de verlichting van Loopgroep Hoorn had er niet gekoerst kunnen worden. Maar de lampen werden door waard Piet Visser tijdig ontstoken en zorgden voor een feeëriek sfeer langs het parcours waar wederom een enorme mensenmassa een plaatsje had gevonden om een glimp op te vangen van het immense wielercircus van Ellen Heel wat Manshanden, die deze avond werd

**geassisteerd door de schalkse aannemer Bondueke, de bekende corpulente Hoornse praatjes-
maker Urske en last but not least de markante koersdirecteur Levitan.**

Het kan aan mij liggen, maar de animo was iets minder groot dan voor de zomerstop, maar dat kan ook liggen aan het feit dat sommige renners zich nu reeds al weer op hun winterbezigdheden hadden gestort, maar de aanwezige cracks maalden daar niet om en keken bij de start grimmig in de verre leegte die ze kort daarna met een vervaarlijk enthousiasme te lijf zouden gaan.

Klokke half acht werd het sein op groen gezet voor deze koers over vijf kwartier en vijf ronden en de stand in het AK, met het Belgisch Weekend nog voor de deur, maakte dat de spanning voelbaar was bij iedereen die bij de koers aanwezig was en dat waren er nogal wat. Na enkele ronden neutralisatie (om weer aan elkaar te wennen, volgens een ietwat onbenullige Urske) werd het tempo behoorlijk opgevoerd en zonder uitvoerig te zijn was er sprake van wat lichte schermutselingen in zowel de staart van het peloton als in de kop van de wedstrijd. Enkele renners probeerden weg te komen, maar dit was nog veel te vroeg in de wedstrijd, want dan zijn de reserves nog niet aangesproken van de meesten en dan kom je echt niet zomaar weg.

De assertieve Mayo vloog er vlot en nogal driest in, maar dit zijn we ondertussen wel gewend van de voormalige rechtsbuiten van Andijk en VVW, die, naar eigen zeggen, in zijn toptijd gezegend schijnt te zijn geweest met een dubbele schaar, maar helaas zijn hier geen bewegende beelden van bewaart gebleven. Maar er leven nog mensen die het hebben gezien, dus daar ben ik in het kader van dit verslag maar van uitgegaan. Ook Petito was behoorlijk actief, gadegeslagen door zijn twee trouwste supporters die door Dickie Bondueke Timmer hoogstpersoonlijk van koffie werden voorzien. Het mag bekend zijn dat de kloeke aannemer altijd op zoek is naar timmertalent en het schijnt dat Petito daar ook nogal mee gezegend is. Klassementsleider Chicchi reed ook zeer alert in het rond en leek af en toe bijkans ongenaakbaar, dit in tegenstelling tot Basso die zich in het peloton zo af en toe voor hoofd sloeg, vol zelfverwijt dat hij zo dom was geweest om de Zwoele zomerkoers te missen.

Met ongeveer nog een half uur op de klokken ontstond er een kopgroep van vijf man, die bestond uit de gebroeders Schuitemaker (Schleckie en Schummi), Devolder, Baldato en een ontketende Haussler en het peloton, met daarin alle favorieten voor de eindzege van de Trofeo liet het allemaal begaan. Sommige renners probeerden nog een achtervolging op gang te zetten maar dat kwam niet erg van de grond en zo liepen de vijf vluchters weg naar een maximale voorsprong van ongeveer 35 tellen. Iedereen was er dan ook van overtuigd dat ze door zouden stomen naar de minuut, maar in peloton dacht Armstrong daar anders over en onder zijn impulsen kwam dan toch het peloton ook op stoom. De voorsprong van de vijf dapperen liep langzaam maar zeker terug en het leek erop dat ze in de laatste ronde alsnog zouden worden ingelopen, maar zover kwam het gelukkig niet, al hielden ze op de streep niks meer over van hun voorsprong. Haussler, waar deze avond toch bijna geen maat op stond, spurtte gedecideerd naar de zege voor de dappere vechtja Devolder die tweede werd. Strijkijzer Schleck versloeg zijn volledig uitgewoonde broer Schummi in de strijd om het brons en Baldato werd netaan vijfde voor de eerste renners van het peloton. Al met al een bijzonder levendige koers, die een prachtige winnaar opleverde en waarin duidelijk werd dat de strijd om de Trofeo Fausto Coppi nog lang niet is beslist.

Uitslag Koers der Verlichting d.d. 5 september 2011

1	Dennis Haussler Laan	270
2	Edwin Devolder Bakker	267
3	Mark Schleck Schuitemaker	264
4	Sjaak Schumacher Schuitemaker	261
5	Evert Baldato Vlaar	258
6	Theo Petito Ligthart	252

**COPY
ADVICE &
DESIGN**

KOPIEER
FAX
TEKENSERVICE



Middenweg 52b 1619 BN Andijk tel:0228-597448 fax:0228-591574

Kopiëren A4 t/m A0
Full colour kopieën
Kantoorbenodigdheden
Boekjes en feestgidsen maken
Diverse manieren van inbinden
Diverse soorten papier en enveloppen



BOUWBEDRIJF

SIKKENS BV

NIEUWBOUW-VERBOUW-RENOVATIE

De Star 11
1601 MH Enkhuizen
Telefoon bedrijf 0228-32 03 40
Telefoon privé 0228-52 03 20/51 43 50
Telefax 0228-32 02 51

Mark Hushovd Stavenuiter	252
Sjaak Freire Botman	252
Rober Chicchi Stroet	252
Sjaak Basso Bakker	252
Richard Ricco de Wit	252
Kundige Arthur Kunne	252
Joost Pozzato Botman	252
Johan Mayo Bosman	252
Patrick Rigotto Roozendaal	252
Robert Popovych Werkhoven	252
Marcel Boasson Hagen Breg	252
Rob Santaromita Stavenuiter	252
Stephan Donati Deen	252
Ard Beltran Martinez Botman	252
Gerard Di Luca Kaag	252
Piet Armstrong Korse	252
Chris Gasparotto Ruiter	252
Louwrens Smokey Rook	252

op 1 ronde:

Philip Rojas Zwier	222
Arjan Gilbert Wever	222
Gerry Pereiro Sio Jong	222
Dick Boom Braas	222

Afgestapt:

Wouter Scarponi Steltenpool	0
Ton de Kriek	0
Michiel Beemster	0
Maurice Vriend	0

1e tussensprint

1	Theo Petito Ligthart	3
2	Sjaak Schumacher Schuitemaker	2
3	Sjaak Basso Bakker	1

2e tussensprint

1	Rober Chicchi Stroet	3
2	Theo Petito Ligthart	2
3	Johan Mayo Bosman	1

3e tussensprint

1	Dennis Haussler Laan	3
2	Sjaak Schumacher Schuitemaker	2
3	Johan Mayo Bosman	1

Belgisch Weekend werd Basso-show

(door Simon O. Stokvis)

STAVELOT - 10 en 11 september - Reikhalzend werd er weer naar uitgekeken, naar het jaarlijks hoogtepunt van de strijd om de Trofeo Fausto Coppi, die dit jaar wederom haar climax zou gaan bereiken in het hooggebergte rond Stavelot. Sinds de directie besloot dit weekend te verplaatsen naar begin september is het alle jaren min of meer spannend geweest tot de laatste koers en ook deze jaargang vormde daarop geen uitzondering. Chicchi was de trotse leider van het Algemeen Klassement, maar de verzamelde concurrentie zat de geblokte vedette dicht op de hiel en zelfs de met weinig beroepsernst gezegende Basso was nog lang niet kansloos; kortom het beloofde weer een heel spektakel te worden daar in de Ardennen. Maar laten we bij het begin beginnen.

Op vrijdag 9 september togen de meeste renners en directieleden richting België, zo ook Bondueke en Urske en de twee doorgewinterde bestuurders waren de stad Hoorn nog niet uit of de schalkse aannemer liet zijn vriend Urske weten voor zichzelf een echte Moser te hebben aangeschaft. De corpulente Hoornse praatjesmaker, zoals bekend een fervent liefhebber van Italiaanse racefietsen, vroeg direct; "toch wel met Campagnolo afgemonteerd mag ik hopen?". "Campagnolo? Het is geen racefiets maar mijn nieuwe baardtrimmer. Er is geen beter merk dan Moser!" zo antwoordde de nogal ijdele Bondueke. "Vond je nieuwe sikkie er ook al strak bijstaan", mompelde Urske nog, maar ondertussen moet de praatjesmaker hebben gedacht; "waar gáát dit in godsnaam nog over", maar al keuvelend over vergelijkbare non-issues bereikten ze in de vroege vrijdagmiddag van die 9^e september het wieleroord Stavelot. Onderweg zei Urske nog: "ik wist dat Ellen het goed met de UCI kan vinden, maar om nou overal borden met bewegwijzering op te hangen voor onze koersen, is misschien een beetje over de top!" Later bleek dat onze charmante directrice hier niets mee van doen had, maar dat we hier te maken hadden met het officiële wereldkampioenschap wielrennen voor veteranen dat hier zondag gehouden zou worden. En dat notabene op het parcours van Le Pedaleur! Daar waren ze lekker mee!

"Laten we ons nog niet al te druk maken, Bondueke", zei Urske laconiek en in Stavelot namen ze een goed glas op de goede afloop. Hier voegde ook de markante koersdirecteur Levitan zich bij hen, die de reis had gemaakt in het gezelschap van zijn vriend Baldato. In de avond arriveerde ook Ellen heel wat Manshanden met haar kekke rode cabrioetje op de plaats van bestemming zodat het wielerveest kon gaan beginnen. Die avond werden er in diverse huisjes de nodige bruine bidons soldaat gemaakt en werd het toch weer laat.

Classique des Alpes

De volgende morgen scheen de zon volop en beloofde het een heerlijke wielerdag te worden. Levitan had Bondueke fijntjes laten weten dat hij zich fysiek niet meer in staat achtte om de uitpildelarij voor zijn rekening te nemen en met tranen in de ogen nam hij afscheid van de vertrekkende zelfdenkende Volvo van de schalkse aannemer. Urske had zich spontaan aangeboden dan maar de paaltjes met pijlen in de grond te slaan en dit aanbod werd gulzig door Bondueke geaccepteerd. Er werd afgesproken dat de start om twaalf uur zou plaatsvinden bij het frietkot, dat er niet meer

staat. (???) Dat weet iedereen, maar Basso en Pozzato werden even apart genomen door Ellen Heel wat Manshanden, want een vergissing is zo gemaakt met dit soort aanduidingen. Om twaalf uur werd iedereen op pad gestuurd door Ellen Heel wat Manshanden en Levitan, maar helaas was de zeer vervelende "pijlhater" weer in de weer geweest en was er aan het begin wat bewegwijzering verdwenen. Hierdoor lag het hele veld al snel helemaal uit elkaar en werd door een groot gedeelte van het peloton de lus op de Stockeu gemeden en daardoor was de wedstrijd eigenlijk helemaal op zijn kop gezet. Wel sneu dat de wat mindere klimmers juist wel deze verschrikkelijke beklimming hadden gedaan en daardoor al grote achterstand opliepen met de lus door Duitstalig België nog voor de wielen. Ellen Heel wat Manshanden sommeerde Urske plaats te nemen naast haar in de cabrio, zodat ze achter de meute aan konden rijden en konden controleren of alle pijlen er verder nog stonden. Hortend en stotend, maar met een smile van oor tot oor laveerde Ellen haar autootje over de landweggetjes door de Ardennen en Urske meende zich wat kritisch te moeten uitlaten op de zijn ogen nogal bonkige rijstijl van Ellen Heel wat Manshanden, maar dit leverde de corpulente Hoornse praatjesmaker een flinke reprimande op van de Iron Lady. "Anders zet ik je er hier uit!", zei ze nog. "O ja, en wie neem je daar dan voor mee?" sputterde Urske nog tegen, maar daar bleef het bij en zwijgend reden zij verder; Ellen met haar baseball-cap op de kastanjebruin-zwarte krullen en Urske met zijn armen over elkaar, een prachtig voorbeeld van non-verbale communicatie van twee directieleden die op van de stress waren dat de koers, met zoveel zorg uitgezet, in het honderd dreigde te lopen.

Bij de oude eik was het ondertussen niet veel beter. Levitan, ook al niet de meest rustige in dit soort situaties zei nog; "Nou, ik denk dat overal in de Ardennen renners van ons rondrijden: dat komt nooit meer goed." Maar gelukkig bleven Bondueke en Urske koel en besloten zij dat de Stockeu-beklimmers maar één ronde op het slotparcours moesten rijden, zodat dat een beetje de ellende zou compenseren. Als eerste kwam Basso door voor de eerste omloop en de Cowboy-film liefhebber reed alsof er een bende desprados's achter hem aan zat; wat een enorm gat had de frêle klimgeit al geslagen. Hushovd, toch ook niet de minste, lag al minuten achter en Mayo was weliswaar derde, maar ook hij liep al een enorme achterstand op. Belangrijk was natuurlijk hoe klassemmentsleider Chicchi de beklimmingen zou verteren, want de sympathieke tuinder kan wel wat in het hooggebergte, maar of hij tegen dit geweld opgewassen zou zijn, was nog maar de vraag. Een andere kanshebber, Petite, sloop rustig mee en wachtte zijn kansen rustig af en Boasson Hagen reed volgens verwachting en zal zich nog wel eens achter de oren krabben over zijn week hoogtestage in de Pyreneeën, midden in het seizoen.

Uiteindelijk was het geen verrassing dat Basso dit spektakel op zijn palmares kon bijschrijven; veel belangrijker was hoe de rest van het de top van het klassement uit deze slachting tevoorschijn zou komen. Dat gebeurde op een wijze waarbij Basso ineens ook weer in de belangstelling zou komen te staan van de bookmakers; hij had zijn achterstand op Chicchi bijna gehalveerd. Chicchi, die zijn monniken-voorbereiding de schuld gaf. "als ik een bruine bidon drink, rij ik toch een stukkie soepeler. Voor mij voortaan geen ranja meer op de avond voor de koers!" Hierna kwam de grote middenmoot binnen en als laatsten arriveerden de Stockeu-boys op het parcours. Van deze onfortuinlijken reden Di Luca en Gasparotto op de omloop ook weer een keer verkeerd en moest de directie allerlei toestanden uithalen om een uitslag neer te zetten die een beetje recht deed aan de gebruikelijke krachtsverschillen. De directie hoopt dat dit is gelukt en als er renners die het er niet helemaal mee eens zijn dan hoopt de directie op hun begrip.

Uitslag Classique des Alpes d.d. 10 september 2011.

1	Sjaak Basso Bakker			270	winnaar	270
2	Mark Hushovd Stavenuiter	op	3,12	249	0,01 0,30	267
3	Johan Mayo Bosman	op	6,10	231	0,31 1,00	264
4	Theo Petite Ligthart	op	7,38	222	1,01 1,30	261
5	Marcel Boasson Hagen Breg	op	12,32	201	1,31 2,00	258
6	Rober Chicchi Stroet	op	12,57	201	2,01 2,30	255

Dol Schilders

Onderhoud en nieuwbouw
schilderwerken

Specialisatie in houtimitatie



De Oude Veiling 79^e, 1689 AD Zwaag, tel 0229-248173 / fax 0229-273585

H O V E N I E R S B E D R I J F

Rob Leeuw

Voor al uw onderhouds-
en aanlegwerkzaamheden

Westwoud

Tel. 0228 - 56 43 47 - fax. 0228 - 56 79 05

7	Kundige Arthur Kunne	op	18,55	189	2,31	3,00	252
8	Rob Santaromita Stavenuiter	op	18,55	189	3,01	3,30	249
9	Edwin Devolder Bakker	op	22,20	186	3,31	4,00	246
10	Joost Pozzato Botman	op	27,05	180	4,01	4,30	243
11	Evert Baldata Vlaar	op	28,02	177	4,31	5,00	240
12	Louis Goudsblom	op	31,02	174	5,01	5,30	237
13	Richard Ricco de Wit	op	34,11	171	5,31	6,00	234
14	Sjaak Schumacher Schuitemaker	op	34,56	171	6,01	6,30	231
15	Stephan Donati Deen*	op	37,32	165	6,31	7,00	228
16	Gerard Di Luca Kaag**	op	40,01	162	7,01	7,30	225
17	Philip Rojas Zwier*	op	41,36	162	7,31	8,00	222
18	Patrick Rigotto Roozendaal*	op	42,36	159	8,01	8,30	219
19	Chris Gasparotto Ruiter**	op	45,01	156	8,31	9,00	216
20	Mark Schleck Schuitemaker*	op	45,42	156	9,01	9,30	213
21	Gerry Pereiro Sio Jong*	op	47,00	156	9,31	10,00	210
22	Wouter Scarponi Steltenpool*	op	47,00	156	10,01	11,00	207
					11,01	12,00	204
					12,01	13,00	201
					13,01	14,00	198
					14,01	15,00	195
					15,01	17,30	192
					17,31	20,00	189
					20,01	22,30	186
					22,31	25,00	183
					25,01	27,30	180
					27,31	30,00	177
					30,01	32,30	174
					32,31	35,00	171
					35,01	37,30	168
					37,31	40,00	165
					40,01	42,30	162
					42,31	45,00	159
					45,01	47,30	156
					47,31	50,00	153
					50,01	52,30	150

* Deze renners hebben wel de lus met de Stockeu gereden en hebben als compensatie maar één volle ronde op het afsluitende circuit afgelegd. De andere renners hebben daar drie ronden afgelegd.

** Deze renners zijn op het afsluitende circuit nogmaals fout gereden en dit is gecorrigeerd in de uitslag.

Vanwege de enorme inspanning die door de meesten was geleverd werd besloten de start van de Morte Subite vast te stellen op vijf uur die middag.

Morte Subite

Bondueke en Urske begonnen nu toch wel een beetje nerveus te worden, ondanks het prachtige nazomerweer van deze zaterdag. Voordat de renners vanaf vijf uur zouden worden weggeschoten vanaf het stationspleintje van Trois Ponts besloten de twee kloeke koersdirecteuren eens poolshoogte te gaan nemen in de omtrek van Coe en Trois Ponts om te zien of daar een interessante koers zou kunnen worden gehouden, omdat de volgende zondag de Wanne en omgeving allemaal zou worden afgezet door het WK van de UCI. "Ik dacht dat Ellen op hele goede voet stond met de top van de UCI, maar hier heeft ze zich toch mooi een oor aan laten naaien", foeterde Urske nog,

maar dat was natuurlijk geheel onterecht als we in ogenschouw nemen wat Ellen Heel wat Manshanden allemaal voor haar renners overheeft. We houden het er maar op dat de paniek de overhand kreeg bij de corpulente Hoornse praatjesmaker.

Overall waar Bondueke zijn Volvo met vaardige hand heen stuurde, stonden vermaledijde dranghekken met een formuliertje er aan geplakt van de Belgische gendarmerie. Dat konden Urske en Bondueke op den duur wel dromen. “Die UCI laat geen hellinkie voor ons over en als er al een zonder dranghek staat, loopt de weg dood”, merkte Bondueke terloops op en in arren moede togen de twee directieleden naar het stationsplein van Trois Ponts waar de start al bijna was aangevangen zonder hen.

Om klokke vijf kon de eerste vedette worden weggeschoten en gingen Ellen Heel wat Manshanden en Levitan naar de top om daar de eindtijden vast te leggen. Uiteraard werd als startvolgorde de omgekeerde volgorde van het klassement aangehouden en na een kleine drie kwartier was iedereen op weg voor zijn strijd tegen de klok en met de zwaartekracht. Gezien het feit dat hij de avond daarvoor had gezaalvoetbald, was het niet verwonderlijk dat Schleckie een matige tijd neerzette van 16,01. Ook Donatie viel een beetje tegen, dit ondanks de oproep van ex-dictator Gadaffi dat hij de man van het Belgisch Weekend zou worden. Vanaf Rojas tot aan Devolder presteerde iedereen naar behoren, maar in de top zes zou de titanenstrijd ook hier weer losbarsten. Zesde werd klassemmentsleider Chicchi, die een uitstekende tijd neerzette van 12,01, maar Mayo verbaasde ook nu weer door daar 6 tikken onder te blijven. Hushovd roste naar een tijd van 11,46 en Petitto kon met zijn 11,33 zicht blijven houden op de winst van de Trofeo. Uitstekend gedaan van de blonde pijl. Boasson Hagen begint zich steeds meer te ontpoppen als een echte vedette en ook na De Hel zette hij de tweede tijd neer met 11 minuten en 17 tellen. Eerste werd Basso, waarop geen maat staat op dit soort parcoursen. De frêle tuinman reed soepel naar een absolute toptijd van 10,49 en kwam hierdoor ineens weer zeer reëel in beeld als mogelijke winnaar van de Trofeo. “Het zal moeilijk worden om de leiding in het algemeen klassement te behouden, als Basso zo blijft rijden, maar ik zal mijn huid duur verkopen”, liet Chicchi na afloop weten op de persconferentie en het verzamelde journaal wreef zich in de handen over zoveel strijd in de slotfase van het seizoen. “Ik laat dat prutsers-wk voor wat het is, en focus me morgen helemaal op de strijd om de Trofeo Fausto Coppi”, moet menig journalist hebben gedacht en daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen.

Uitslag Morte Subite d.d. 10 september 2011

		Tijd				
1	Sjaak Basso Bakker	10,49	270	winnaar	10,49	270
2	Marcel Boasson Hagen Breg	11,17	261	10,50	10,59	267
3	Theo Petitto Ligthart	11,33	255	11,00	11,09	264
4	Mark Hushovd Stavenuiter	11,46	252	11,10	11,19	261
5	Johan Mayo Bosman	11,56	249	11,20	11,29	258
6	Rober Chicchi Stroet	12,01	246	11,30	11,39	255
7	Edwin Devolder Bakker	12,46	234	11,40	11,49	252
8	Kundige Arthur Kunne	13,10	225	11,50	11,59	249
9	Joost Pozzato Botman	13,12	225	12,00	12,09	246
10	Sjaak Schumacher Schuitemaker	13,24	222	12,10	12,19	243
11	Rob Santaromita Stavenuiter	13,39	219	12,20	12,29	240
12	Richard Ricco de Wit	13,45	216	12,30	12,39	237
13	Evert Baldata Vlaar	14,06	210	12,40	12,49	234
14	Gerry Pereiro Sio Jong	14,11	207	12,50	12,59	231
15	Patrick Rigotto Roozendaal	14,15	207	13,00	13,09	228
16	Chris Gasparotto Ruiten	14,20	204	13,10	13,19	225
17	Louis Goudsblom	14,34	201	13,20	13,29	222
18	Gerard Di Luca Kaag	14,38	201	13,30	13,39	219

19	Wouter Scarponi Steltenpool	14,47	198	13,40	13,49	216
20	Philip Rojas Zwier	14,50	195	13,50	13,59	213
21	Stephan Donati Deen	15,12	189	14,00	14,09	210
22	Mark Schleck Schuitemaker	16,01	174	14,10	14,19	207
				14,20	14,29	204
				14,30	14,39	201
				14,40	14,49	198
				14,50	14,59	195
				15,00	15,09	192
				15,10	15,19	189
				15,20	15,29	186
				15,30	15,39	183
				15,40	15,26	180
				15,50	15,36	177
				16,00	16,09	174

De volgende morgen waren de directieleden al vroeg uit de veren om met de moed der wanhoop een parcours uit te gaan pijlen dat er toe doet, maar tot twintig kilometer rond Trois Ponts was alles afgezet. “Ik vrees het ergste, Urske”, zei Bondueke en toen het ook nog eens begon te regenen was het helemaal gedaan met de hoop om op deze zondag nog een leuke en spannende klimkoers uit te gaan zetten. “Net goed dat het regent voor dat Kilo Utrecht Tango-wk”, mompelde de ietwat rancuneuze Urske en zo togen de beide directieleden teleurgesteld terug naar het wielerpark van Domaine Long Pré. Daar hadden Ellen Heel wat Manshanden en Levitan iedereen al naar de kantine laten komen voor de prijsuitreiking.

Ellen liet in haar speech blijken dat wat haar betreft het Belgisch Weekend toch weer geslaagd was, want op zaterdag hadden we twee mooie koersen gezien. Jammer van de afgelasting, maar dat is nou eenmaal niet anders, zei ze nog en daarna mocht Basso tot twee keer toe de felicitaties in ontvangst nemen. Daarna nam iedereen afscheid en ging men allemaal huiswaarts. Het Belgisch Weekend was nog nooit zo vroeg afgelopen geweest, maar had wel het nodige spektakel opgeleverd met één renner in de absolute hoofdrol: Basso!

Petito ongenaakbaar in nachtelijk duister

VICTORIE VOOR BLONDE PIJL!

(door Karel van Dam)

Hoorn - 17 september 2011 - Reikhalzend was er naar uitgezien; de absolute apotheose van het seizoen 2011 zou op deze 17^e september gaan plaatsvinden op het circuit der HRTC-ers in het altijd regenachtige Hoorn; het blijft tenslotte een pishoek, nietwaar, en dat was deze sombere septemberavond niet anders. Koortsachtig werden de meest innovatieve weersvoorspelling-sites door de directieleden geraadpleegd. Urske en Bonueke hadden zich er zelfs een spiksplinter-nieuwe iPhone voor aangeschaft om altijd en overal toegang tot het world wide web te hebben

Bouw- en Timmerbedrijf
Tensen

voor nieuw- en verbouw

“Waar de baas nog zelf de hamer hanteert!”

Vraag vrijblijvend offerte



**Tweeboomlaan 94
1625 EH Hoorn
0229-213127
06-51138509**

en Buienradar.nl dreigde zelfs even uit de lucht te moeten, omdat deze populaire site door tienduizenden volgers van Le Pedaleur aan de lopende band werd benaderd, maar gelukkig kon de directie toch even over half acht het licht op groen zetten en ging de koers definitief door. Dit tot opluchting van bijkans de hele natie, want het immense wielercircus van Ellen heel wat Manshanden is nog altijd mateloos populair.

Na of eigenlijk nog tijdens de gebruikelijke pep-talk van opperlulmeijer Urske gingen de hongerige vedetten van start. Dat kwam omdat de markante koersdirecteur Levitan nog tijdens het praatje van Urske zei dat iedereen moest starten. Dit kwam Levitan namelijk beter uit, want hij houdt niet van het duister en die viel met rasse schreden in. “We hebben toch verlichting hier, Schalkie”, zei zijn vriend Bondueke nog, maar hiervoor sloot Levitan zich volledig af en met een venijnig “als de stroom plots uitvalt, ben je eeuwig dankbaar Dikkie Dik!” beende Levitan naar de staminee van waard Piet Visser om een lekker bakkie troost voor iedereen te gaan halen en daarmee was de kous af.

Vanwege het natte wegdek had de directie besloten enkele ronden neutralisatie in te lassen, zodat iedereen rustig kon wennen aan de moeilijke omstandigheden deze avond. Het was maar goed dat er verlichting was, want bij de start was het bijna helemaal donker, hetgeen de koers wel een heel mythische lading gaf, maar dat kan aan de verbeelding liggen van uw scribeur; ik denk in ieder geval dat de renners er weinig oog voor hadden. Slechts zes schamele punten was het gat tussen de klassementsleider Chicchi en runner-up Petito in het AK en rekenwonder Petito had de hele week als een monnik geleefd om toch vooral niets aan het toeval over te laten. Zelfs de dansavond in het directiehuis in België had de Blonde Pijl aan zich voorbij laten gaan en waar zijn verzamelde concurrentie aan het bieren was of cowboyfilms aan het kijken was, pakte het jeugdige talent zijn rust. Zoetemelk zei het al dat de Tour in bed wordt gewonnen en dat geldt ook voor de Trofeo natuurlijk!

De eerste tussensprint werd gedecideerd gewonnen door Petito en Chicchi pakte helaas voor hem geen punten. Toen was het verschil nog maar drie punten; dat beloofde wat. Namens de Laanploeg controleerde Haussler de koers voor Petito en de directieleden wisten toen al dat het bijzonder moeilijk zou worden voor Chicchi om door dat collectief heen te fietsen. Ondertussen trakteerde moeder Petito de hele directie alvast op nog een heerlijke bak koffie. “Ik kom natuurlijk niet voor niks helemaal naar Hoorn en dat weet onze Dorus ook wel en daarom gaat hij hier vanavond de Trofeo winnen”, zei moeder Petito en dat klonk het aanwezige presidium bijzonder logisch in de oren. “Hè, heerlijk die vrouwenlogica”, zei onze charmante directrice Ellen Heel wat Manshanden nog, maar laten we terug gaan naar het verslag van de koers.

Bij de bel voor de tweede tussensprint hielden de twee kemphanen elkaar nauwlettend in de gaten maar een ronde later drukte Petito zijn wiel weer als eerste over de streep en Chicchi kon daar wederom niets tegenover stellen, althans, qua puntenvergaring dan want Petito heeft gewoon meer intrinsieke snelheid dan de sympathieke tuinder. De stand was nu exact gelijk na een heel seizoen fietsen en koersen; hoe was het mogelijk! De derde sprint en de eindsprint zouden uiteindelijk moeten gaan beslissen over een heel seizoen; wat kan wielrennen toch een prachtige sport zijn. De rest van de renners deed wel erg zijn best, maar iedereen langs het parcours was bezig met het ultieme tweegevecht tussen de kemphanen Chicchi en Petito.

Bij de derde tussensprint kneep Boasson Hagen er tussenuit om de punten weg te kapen voor Petito en zijn vriend Chicchi zo een goede dienst te bewijzen, maar Petito pakte gedecideerd de twee plaats en omdat Chicchi het wederom liet afweten, stond Petito zo virtueel in het roze en met de Trofeo in zijn knuisten. Toch was het nog niet beslist, want als Chicchi een plaats voor Petito zou eindigen bij de eerste vijf zou hij met één schamel puntje voorsprong de Trofeo kunnen winnen. Er werd gespeculeerd dat het lieve lust was en online werden de laatste gokjes gemaakt bij de bookmakers in Londen; kortom een compleet gekkenhuis!!!

Maar in de eindsprint liet Petito Chicchi wederom achter zich. De tempobeul werd tweede, maar wist dat dat tekort was. “Jammer dat Devolder een beetje van zijn lijn afweek, anders had ik het nog moeten zien”, zei Chicchi na afloop. “Kijk, Devolderke doet dat niet express natuurlijk, daar is ie veel te veel een echte sportman voor en waarschijnlijk had ie er zelf helemaal geen erg in, maar

ik moest effies in de remmen en dat is in een sprint natuurlijk funest. Maar uiteraard alle hulde voor Petito, want hij heeft de Trofeo verdiend gewonnen”, en Chicchi was de eerste die Petito feliciteerde met zijn triomf. Daarmee onderstreepte hij ferm het bekende Engelse spreekwoord “A good loser is a winner too” en zo is het ook. Devolderke werd dapper derde en Schumi pakte de vierde stek voor Mayo die vijfde werd en de rest van het peloton. Hoewel goed gereden van de overige renners ging alle aandacht natuurlijk uit naar Petito die een uur lang handtekeningen moest uitdelen aan zijn voornamelijk vrouwelijk fans, want het zal niemand meer zijn ontgaan dat de Blonde Pijl ondertussen een van de meest begeerde mannelijke singles ter wereld is en daar lusten de meisjes wel pap van.....

En zo kreeg Le Pedaleur een geweldige winnaar van een prachtig en bijzonder spannend seizoen; Theo Petito Ligthart!!!!

Uitslag Tour du Goddet d.d. 17 september 2011

1	Theo Petito Ligthart	270
2	Rober Chicchi Stroet	267
3	Edwin Devolder Bakker	264
4	Sjaak Schumacher Schuitemaker	261
5	Johan Mayo Bosman	258

	Mark Hushovd Stavenuiter	252
	Sjaak Basso Bakker	252
	Richard Ricco de Wit	252
	Kundige Arthur Kunne	252
	Marcel Boasson Hagen Breg	252
	Rob Santaromita Stavenuiter	252
	Dennis Haussler Laan	252
	Gerard Di Luca Kaag	252
	Evert Baldata Vlaar	252

op één ronde:

	Ard Beltran Martinez Botman	222
	Philip Rojas Zwier	222

op twee ronden of meer:

	Dick Boom Braas	192
--	-----------------	-----

Afgestapt:

	Mark Schleck Schuitemaker	0
	Stephan Donati Deen	0
	Wouter Scarponi Steltenpool	0
	Chris Gasparotto Ruiter	0

1e tussensprint:

1	Theo Petito Ligthart	3
2	Dennis Haussler Laan	2
3	Sjaak Basso Bakker	1

2e tussensprint:

1	Theo Petito Ligthart	3
---	----------------------	---

2	Dennis Haussler Laan	2
3	Sjaak Basso Bakker	1

3e tussensprint:

1	Marcel Boasson Hagen Breg	3
2	Theo Petito Ligthart	2
3	Sjaak Schumacher Schuitemaker	1

DE KOERS

(Giuseppe Grinta)

Met het WK voor de deur is het traditiegetrouw het einde van het seizoen van het mondiale circus dat Le Pedaleur heet. Er moet natuurlijk teruggekeken worden; geëvalueerd. Waar zijn er punten blijven liggen en waar heeft de Trofeo-winnaar zijn slag geslagen.

Bij aanvang van het seizoen is het altijd een weerzien van vertrouwde gezichten en debuterende namen. Grote verhalen over trainingsrondes in hondenweer. De Hoogmis wordt door steeds meer vedettes gezien als voorbereidingskoers; dit tot afgrijzen van de Vlamingen. De Trofeo-winnaar van vorig jaar is er dit jaar niet bij, dus nieuwe rondes, nieuwe kansen. Oud-winnaar Basso is er wel bij en kanshebber als de reigers hem op het rechte pad weten te houden. De nummer twee van afgelopen jaar, Petito en Freire staan ook hoog bij de bookmakers.

De ouverture is voor Freire, waarna Armstrong, Basso, Chicci en Petito ook toeslaan. Het is een thriller met geringe verschillen in de top van het klassement. Het voorspelt dan al dat het tot het einde spannend zal blijven, omdat veel renners aan elkaar gewaagd zijn, maar niemand kan in de toekomst kijken. De tijddritten zorgen niet voor een groot verschil, maar de prestaties zijn er niet minder om. Met super materiaal word er door de toppers uitgepakt, op zoek naar seconden.

In de zomerstop is tijd om de wonden te likken en worden er diverse trainingskampen gepland. Hoogtestages en trainingsschema's worden gehanteerd, omdat geen van de kanonnen zomaar de weg opgaat; alles is wetenschappelijk onderbouwd. Professionaliteit ten top om mee te kunnen strijden om de Trofeo. De stress die dit met zich meebrengt, is Freire al gauw te groot en deze haakt af. Dit lijkt Basso ook te doen, maar hij komt later sterk terug en alleen de weergoden kunnen hem stoppen. De buitenlandcyclus is dan ook nog nooit zo zinderend spannend geweest als dit jaar; Chicchi in het roze en op zijn hielen Petito, Basso en Hushovd. In het hooggebergte zijn deze fragiele klimgeiten in het voordeel ten op zichte van deze geblokte tempobeul; hij stelde dan ook een buitenlands avontuur in Gaasterland voor. Basso explodeerde in de Ardennen door twee overwinningen op zijn palmares bij te schrijven met een Chicchi, die de schade na de eerste dag wist te beperken en zodoende nog in het roze kon gaan slapen, op de voet gevolgd door de eerder genoemde Basso en Petito, beiden op zes schamele puntjes. Zoals bekend zijn Zuid-Europese renners streng gelovig, zo ook Chicchi en met een rozenkrans, paaskaars en Mariabeeld bevond hij zich in de woonkamer van zijn riante verblijf. Devolder die als nuchtere noorderling dit schouwspel tot zich nam, begreep er niets van totdat tijdens het ontbijt het muntje viel. Toen de wierook (of was het Mayo zijn filtersigaret) was verdwenen begon Sint Pluvius met zijn verwoestende werk. Alle koersen afgelast door overvloedige regenval en opgelucht kon de klassementsleider huiswaarts keren.

Het komt dan aan op de laatste koers, zoals de directie het heeft gepland. Ook nu een natte baan, maar voor het eerst in de historie valt de verstandige beslissing op rijden; de Trofeo wordt niet beslist aan de vergadertafel, dat doet de UCI maar. Petito geselt met zijn sterke vazal Haussler de koers en hij pakt dan ook de tussensprints terwijl Chicchi worstelt met zijn materiaal en Basso met zijn vorm. Na een vlammeende eindsprint is het beslist en pakt de benjamin van het peloton de

De Vries Bouw Advies

Advies en begeleiding op maat

Dirk de Vries
Talud 17
1693 KW Wervershoof
tel. 0228-584577
fax. 0228-584411

Bets de Vries-Dekker
Talud 17
1693 KW Wervershoof
tel. 0228-584577
fax. 0228-584411

De Vries P&O Advies

Advies en ondersteuning op maat bij personeelsmanagement



Schuitemaker

Schaats- en Wielersport

www.schaatsenwielersport.nl

geopend:
di. t/m vr. 9.00-17.30 uur
za. 9.00-16.30 uur
do. koopavond

Kom naar onze showroom aan de Industrieweg in Andijk (bij Welkoop) en verwonder je over het uitgebreide assortiment van schaats-, skeeler- en wielersportaccessoires. Voor de prof, de sportbeoefenaar en de liefhebber.

DE ULTIEME FIETS

Voor jou en door jou gemaakt, waarin al je wensen en eisen gerealiseerd zijn...
Met het Cyclefit Meetsysteem begeleiden we je naar de perfecte fiets, die je direct kunt uitproberen op een pasfiets met rollerbank.

Dealer van o.a. Wilier, Concorde, Powerslide, Viking, Maple, Fila, Craft, Hunter, Zandstra, Rudy Project en Sidi.
Eigen reparatie-, slijp- en montage-afdeling.

Industrieweg 1a, Andijk - Tel. 0228 59 76 08



hoofdprijs; een renner die op elk onderdeel van de wielersport zijn mannetje staat en daardoor een terechte winnaar. Proficiat!!

Uitslagen 2011

2 mei	Proloog	Sjaak Freire Botman
2 mei	Grote Prijs Siem Appel	Piet Armstrong Korse
9 mei	Snake Wake	Sjaak Basso Bakker
16 mei	Ster der Beloften	gestaakt vanwege valpartij
22 mei	Le Sauve	Rober Chicchi Stroet
23 mei	Criterium der Dwazen	Sjaak Freire Botman
27 mei	Sloteromloop	Theo Petito Lighthart
31 mei	Dwars door het Lage Land	Toine Greipel Groot
8 juni	Koers naar de Zon	Theo Petito Lighthart
1 juli	Muçidag Memorial	Sjaak Freire Botman
4 juli	De Hel	Rober Chicchi Stroet
11 juli	Zwoele Zomerkoers	Dennis Haussler Laan
5 september	Koers der Verlichting	Dennis Haussler Laan
10 september	Classique des Alpes	Sjaak Basso Bakker
10 september	Morte Subite	Sjaak Basso Bakker
11 september	Trois Ponts-Wanne	afgelast
17 september	Tour du Goddet	Theo Petito Lighthart

HET PELOTON VAN 2011

52. Tjeerd Bintje van der Klei. Al jaren trouwe Pedaleur, maar we vrezen dat de Enkhuizer huisarts zich het afgelopen seizoen nog één keer heeft laten overhalen om mee te doen. Jammer dat zulke trouwe leden altijd met stille trom verdwijnen.
51. Freek Weening Blom. Maakte vorig seizoen enorme progressie door, maar dit seizoen viel in grotendeels in duigen door blessureleed. Hopen dat hij hierdoor niet in een motivatie-dip is geraakt en gaan ervan uit dat hij er volgend seizoen weer staat.

50. Clemens Contador Schilder. Enkele jaren gelden nog een grote kanshebber voor de winst van de Trofeo, maar nu zijn wellicht andere zaken belangrijker geworden dan de strijd om de Trofeo Fausto Coppi. Wel jammer, want het is ook gewoon een gezellige goedlachse kerel! Hopelijk volgend jaar weer de juiste goesting.
49. Walter Paolini Jansma. Liet vorig jaar op de feestavond aan eenieder die het wilde horen, weten er dit jaar helemaal voor te gaan, maar heeft de daad niet bij het woord gevoegd. Geeft niks, mag ook een jaartje later.
48. Don Menchov Mol. Naar verluidt voormalige barkeeper, die blijkbaar het geleuter over wielrennen aan de andere kant van de toog zo zat werd dat hij wat anders is gaan doen. Hopen dat zijn werk het nu toelaat wat meer aanwezig te zijn, want fietsen kan ie wel!
47. Louis Goudsblom. Debutant met goudblonde krullen die in het Belgisch Weekend zijn debuut maakte. Moet nog voor namencommissie verschijnen, maar volgens vriend Schumi heeft het pedaleur-virus vat op hem gekregen.
46. Jacques Valjavec Dudink. Begon dit seizoen enthousiast, maar gaandeweg was hij steeds minder aanwezig. Hopen niet dat hij de pijp aan Maarten geeft, deze oud-voetballer.
45. Hans Bennati Koomen. Was de afgelopen jaren vaste waarde, maar ineens misten we deze klasbak bij de starts van de klassiekers. Misschien een blessure of een kleine moti-dip. Hopen op een rentree in het volgend seizoen.
44. Jos Casagrande Vriend. Was dit jaar wat weinig van de partij en dat is jammer, want fietsen kan ie! Pakte zijn allermooiste overwinning toen zijn echtgenote een ruilhart kreeg en misschien een wel niet meer verwachte tweede kans in het leven. Onze felicitaties meer dan waard!
43. Christian Chavanel Mol. Renner die maar een enkele keer komt en dat is toch jammer. Liet in de Zwoele Zomerkoers zien het vak nog niet te zijn verleerd.
42. Jeroen Visconti Kuin. Bekende op de feestavond van goede wil te zijn, maar door zijn internationale poot-pieper-handel vaak weg op momenten dat de koers er was. Vindt het wel erg leuk, dus zekerheidje voor volgendjaar.
41. Erik Karpets de Vos. Vaste waarde die dit voorjaar lelijk geblesseerd raakte aan zijn arm en de rest van het seizoen aan hem voorbij moest laten gaan. Daardoor helaas geen grafieken van de bergkoersen, maar hopelijk volgend jaar weer van de partij.
40. Egbert Sagan Schmidt. Kwam met de allure van een ex-prof naar de eerste koers van het seizoen, maar het niveau was dusdanig dat hij geen potten kon breken. Dankzij Le Pedaleur wel behouden gebleven voor de wielersport, want hij wordt nu ploegleider bij de HRTC.
39. Louwrens Smokey Rook. Als hij er was reed hij lekker mee, maar de motivatie is niet meer wat het geweest is. Snappen we wel en hij heeft er ook de leeftijd voor om het zo te doen. Hopen hem volgend jaar wel weer te mogen begroeten.
38. Remco Cooke Huisman. Leuke renner die kan koersen, maar aan het eind vaak wat te kort komt door inspannings-astma. Dat vinden wij spijtig, maar vertrouwen er op dat het hem niet zal beletten volgend jaar terug te keren.

37. Toine Greipel Groot. Trofeo-winnaar van het vorig seizoen die dit jaar de lat voor zichzelf wat hoger heeft gelegd. De keren dat hij er was overtuigde hij iedereen van zijn grote klasse. Bijzonder aardige kerel, die de Trofeo stoffig terugbracht, maar dat lag aan de verbouwing, zo biechtte hij op.
36. Henk Gavazzi Rustenburg. Renner die vaak opvallend onopvallend aanwezig is, geheel in overeenstemming met zijn rustige karakter. Reed altijd goed mee, maar de aanbiddingen van de bruine bidons liet hij voor wat ze waren.
35. Douwe Der Bomber Huitema. La veel overgeschreven, maar de mores blijft hetzelfde: ieder jaar wordt het minder met de voormalige flamboyante Trofeo winnaar. Meed het afgelopen jaar de koersen op het HRTC-circuit en dat was toch ooit zijn grote liefde. Dat zegt eigenlijk genoeg.
34. Bruno Bodnar Plantinga. Legendarische Westfrieze sportman die ook het koersgedrag goed in de gaten houdt. En daarover was hij altijd vol lof. Zit geen sleet op dus volgend jaar weer van de partij.
33. Ton Santambrogio Swart. Neef van Pelizotti (opa heette zeker ook Ton of Antoon) en de warme bakker van het wielerdorp Wervershoof. Weet u gelijk waarom al die Wervershovovers zo goed koersen en zette daarnaast ook nog een nieuwe ploeg in het peloton die we voor het gemak de Warme Broodjes zullen noemen.
32. Johan Kreuziger Berga. Begon het seizoen uitstekend maar raakte daarna geblesseerd. Waaraan weten wij niet, maar het zal toch vrij hardnekkig zijn geweest, want we hebben hem daarna niet meer gezien.
28. Mels Museeuw van Ammers. Oud-Trofeo winnaar die voor de zomerstop regelmatig van de partij was en dan ook zijn partijtje wel meeblijs. Rustig karakter en sieraad voor de club. Zien we volgend jaar zeker terug.
30. Dick Boom Braas. Renner die een goede progressie doormaakte dit seizoen, maar helaas niet altijd aanwezig, anders veel hoger in het klassement. Zijn grootste fan is zijn vader die ook nog eens een tientje premie ter beschikking stelde. Helaas won Boom die niet.
29. Arjan Gilbert Wever. Is net als zijn vader een gedegen renner, maar niet altijd aanwezig. Lijkt in de loop der jaren een zekerheidje geworden in het peloton van Le Pedaleur. Houen zo!
28. Klaas-Jan hamburger Rusting. Goedlachse metselbaas met veel gevoel voor humor, die dit jaar ook vader is geworden. Dat zal zijn leven als renner de komende tijd wel wat veranderen vrezan wij. Uiteraard verwachten wij hem volgend jaar weer aan de start.
27. Dennis Haussler Laan. Talent dat dit jaar ook een grootse wielerploeg in het peloton zette. Lijkt dit seizoen eindelijk zijn belofte in te lossen, maar we vrezan dat hij voor een licentie en een hoger niveau zal gaan kiezen. Jammer, maar we begrijpen het wel.
26. Patrick Rigotto Roozendaal. Vast waarde geworden de afgelopen jaren. Heeft zichzelf getraceerd op een prachtige nieuwe racefiets dus we zien hem volgend jaar zeker weer terug.
25. Piet Armstrong Korse. Behoeft nauwelijks introductie en liefhebber pur sang. Het wiel van Armstrong als hij in de aanval is de meest geliefde plek van vele collega-cracks bij Le Pedaleur. Dat zegt genoeg

Aannemersbedrijf

Dick de Boer BV

**RESTAURATIE
RENOVATIE
ONDERHOUD**



Van ontwerp tot oplevering
sterk in klein en groot werk!

NEUTRONWEG 6 HOORN

0229-218820



ROBÉ OPLEIDINGEN BEDRIJFSHULPVERLENING



Uw opleider voor alle
Bedrijfshulpverleningscursussen
EHBO en AED trainingen

Uw leverancier van
Blusmiddelen en EHBO-artikelen

Robé opleidingen
Industrieweg 1
1619 BZ Andijk
0228 596979

www.robeopleidingen.nl



24. Gerry Pereiro Sio Jong. Renner die weet waar het om gaat bij Le Pedaleur, zonder je dat hem dat hoeft uit te leggen. Komt altijd maar één dag naar België en waarom dat is weten we niet. Het zal toch niet dat ene avondje bier drinken zijn? Dacht het niet!
23. Richard Ricco de Wit. De Cobra was wat weinig aanwezig in het begin van het seizoen, want hij liet te vaak verleiden tot lange zware fietstochten in het verre buitenland. Indien hij in de veilige moederschoot van Le Pedaleur was gebleven, was hij veel hoger geëindigd.
22. Ton Pellizotti. Als ie er was reed hij goed en sterk mee, maar zijn aanwezigheidsgemiddelde staat al jaren een wat hogere klassering in de weg. Vraag me af of hij ook voor de Warme Broodjes gaat rijden. Kan haast niet anders natuurlijk.
21. Ard Beltran Martinez. Wegkapitein van de Botman-ploeg die al jaren te maken heeft met een kopman die de belofte maar niet kan inlossen. Zag ook supertalent Petito overstappen naar de Laan-formatie. Zijn het hard-times voor deze sympathieke aannemer? Welnee, hij vindt het veel te leuk om te wielrennen.
20. Wouter Scarponi Steltenpool. Opgewekte coureur die door opperlulmeijer Urske bijna steevast Gaspa wordt genoemd. Wil natuurlijk veel liever de koosnaam Scarpo dragen en terecht. Na de Wervershover kermis was de vorm wat minder, maar hoe dat nou komt...
19. Robert Popovych Werkhoven. Laatste der eens zo Goddelijke Kanaries die toch gewone stervelingen blijken te zijn. Plande een hoogtestage in Italië helemaal verkeerd, waardoor hij de apotheose van het seizoen, het Belgisch Weekend aan zich voorbij moest laten gaan.
18. Sjaak Freire Botman. Toch lichtelijk gedesillustioneerde kopman van de Botman-ploeg. Reed te vaak en te opvallend mee om nog potten te kunnen breken dit jaar en kwam in België en de laatste koers niet meer aan de start.
17. Chris Gasparotto Ruiters. Maakte een goed seizoen door en vond en passant het lucht-gitaar spelen, of in zijn geval beter, het lucht-bassen uit waarbij hij zijn been gebruikte als hals waar denkbeeldige fretten op waren gemonteerd. Geweldig!
16. Stephan Donati Deen. Renner die het afgelopen jaar een enorme progressie heeft doorgemaakt. Zat er altijd goed bij en reed uitstekend mee. Vader Donati is ondertussen een vaste waarde op het helle-keerpunt geworden. Volgend jaar in de top 15.
15. Philip Rojas Zwier. Wat voor Donatie geldt, geldt ook voor Rojas. Ook een enorme progressie! Kwam als enige renner op de fiets vanuit Wervershoof naar Hoorn om een biertje te kunnen drinken op de feestavond. Dat zijn nou nog een klasbakken!
14. Marcel Boasson Hagen. Klasbak die zich het afgelopen jaar heeft ontpopt als een uitstekend tijdrijder. Beleefde de meest spannende minuten in de Hel, toen zijn tijd lang als ongenaakbaar te boek stond. Helaas voor hem ging Chicchi er nog onderdoor. Van je vrienden moet je het maar hebben!
13. Mark Schleck Schuitemaker. Grootste vriend van de directie en dat terwijl hij feitelijk moeite heeft met gezag. Heeft er alles aan gedaan om geen dertiende te worden en dat is dan toch weer gelukt. Want bijgelovig is ie!

12. Joost Pozzato Botman. Goedgemutste aannemer die ook groot liefhebber van Britse popmuziek uit de jaren tachtig. Wilde op de feestavond luisteren naar de Joy Division, maar dat werden toch maar The Cats. Beiden zaten overigens in de terreurbak van Urske.
11. Kundige Arthur Kunne. Zekerheidje die al vanaf de helft van de jaren negentig een vaste waarde is bij Le Pedaleur. Duelleerde ooit nog met Urske in een spint à deux en miste in het begin van het seizoen de steun van zijn maatje Ricco. Dat gaan ze voortaan beter afstemmen.
10. Gerard di Luca Kaag. Blauwe Reiger die de overstap gemaakt lijkt te hebben naar de Warme Broodjes-ploeg. Dat hadden wij zeker niet verwacht; maar brood of vis, dat maakt Di Luca blijkbaar niet uit. Wil ooit nog eens rijden voor de Hering en Sjek-ploeg van Henk K.
9. Evert Baldata Vlaar. Excentrieke Wervershover die als een feniks uit zijn as is herrezen als nooit tevoren. Absolute favo-renner van directielid Levitan, maar Urske is ook beretrots op zijn jaargenoot die nog zo monter in de rondte rijdt. “Zolang het ken, gaan ik deur”, is zijn devies en dat horen wij maar al te graag.
8. Rob Santaromita Stavenuiter. Bekende op de feestavond jarenlang een vaste waarde te zijn geweest in het eerste van Andijk en dan hebben we het over voetballen. “Moest wel altijd de balletjes inleveren bij bepaalde spelers”, zei hij nog en wie dat waren hoort u volgend jaar.
7. Ook Mayo heeft een voetbalverleden en speelde zowel voor VVW als Andijk, waar hij als rechtsbuiten zijn dubbele schaar tot vervelens toe demonstreerde aan het verbouwde publiek. “Ik was net zo snel als Garrincha”, zei hij nog, maar daar hebben de meesten nooit van gehoord. Reed overigens een uitstekend seizoen!
6. Edwin Devolder Bakker. Trouwe Pedaleur die nooit te beroerd is om er in te vliegen. Kan alles, maar alles net niet goed genoeg, maar is wel mister regelmaat. Weet dat hij geen klimmer is, maar komt op karakter een heel eind. Was helaas ziek op de feestavond.
5. Sjaak Schumacher Schuitemaker. Heeft zijn gril als rijwielhersteller bij Olympia’s Ronde maar gelaten voor wat ie was en is teruggekeerd naar Le Pedaleur. Maakte een uitstekend seizoen door en staat op de plek waar hij hoort: in de top 5!
4. Mark Hushovd Stavenuiter. Was teleurgesteld dat het zondagprogramma in België werd afgelast, anders had er een podiumplaats voor hem in gezeten. Reed altijd sterk en vooraan en gaat de hele winter mountain-biken om volgend jaar nog sterker voor de dag te komen.
3. Sjaak Basso Bakker. Had de Trofeo voor de tweede keer kunnen winnen als het zondagprogramma in België niet afgelast was geworden en als hij de Zwoele Zomerkoers had gereden. Maar ja, het wielerseizoen is alleen maar opmaat voor het hardlopen in de winter, zo vertelde op de feestavond. Volgens jaar zeker weer kanshebber.
2. Rober Chicchi Stroet. Reed een groot gedeelte van het seizoen in het roze en verloor ie op de laatste dag aan Petito. Dat is natuurlijk sneu, maar deze man toonde zich een uitstekend verliezer en daardoor een sierraad voor de club.
1. Theo Petito Ligthart. Reed het hele seizoen sterk en kan ook tactisch zeer goed koersen. Zonder ergens in uit te blinken kan hij gewoon in alle disciplines mee, zodat de Trofeo in hem een zeer verdiende winnaar heeft gevonden. Nu mag de ultieme wielertrofee een jaartje op zijn schoorsteenmantel staan te glimmen en zal eeuwige roem zijn deel zijn. Proficiat!

Eindklassement 2011

1	Theo Petito Ligthart	4273
2	Rober Chicchi Stroet	4268
3	Sjaak Basso Bakker	4243
4	Mark Hushovd Stavenuiter	4203
5	Sjaak Schumacher Schuitemaker	4144
6	Edwin Devolder Bakker	4130
7	Johan Mayo Bosman	4122
8	Rob Santaromita Stavenuiter	4056
9	Evert Baldato Vlaar	4050
10	Gerard Di Luca Kaag	3987
11	Kundige Arthur Kunne	3979
12	Joost Pozzato Botman	3922
13	Mark Schleck Schuitemaker	3649
14	Marcel Boasson Hagen Breg	3643
15	Philip Rojas Zwier	3627
16	Stephan Donati Deen	3624
17	Chris Gasparotto Ruiter	3480
18	Sjaak Freire Botman	3474
19	Robert Popovych Werkhoven	3156
20	Wouter Scarponi Steltenpool	3039
21	Ard Beltran Martinez Botman	2943
22	Ton Pellizotti Swart	2844
23	Richard Ricco de Wit	2701
24	Gerry Pereiro Sio Jong	2599
25	Piet Armstrong Korse	2590
26	Patrick Rigotto Roozendaal	2529
27	Dennis Haussler Laan	2448
28	Klaas-Jan Hamburger Rusting	2316
29	Arjan Gilbert Wever	1962
30	Dick Boom Braas	1938
31	Mels Museeuw van Ammers	1749
32	Johan Kreuziger Berga	1341
33	Ton Santambrogio Swart	1266
34	Bruno Bodnar Plantinga	1182
35	Douwe Der Bomber Huitema	1173
36	Henk Gavazzi Rustenburg	1101
37	Toine Greipel Groot	1080
38	Remco Cooke Huisman	1059
39	Louwrens Smokey Rook	972
40	Egbert Sagan Schmidt	950
41	Erik Karpets de Vos	888
42	Jeroen Visconti Kuin	852
43	Christian Chavanel Mol	769
44	Jos Casagrande Vriend	747
45	Hans Bennati Koomen	585
46	Jacques Valjavec Dudink	579
47	Louis Goudsblom	525
48	Don Menchov Mol	504
49	Walter Paolini Jansma	402

SJORS BLAAUW

afwerkingsbedrijf

***afwerken van scheidingswanden
en plafonds***

wij werken snel en accuraat tegen
een scherpe prijs

Liedtsstraat 19 – 1624 GG Hoorn
Telefoon: 0229-219430



ONTWERP & UITVOERING

Industrieweg 8 | Andijk | Tel.: 0228-592744
www.bouwbedrijfbotman.nl

50	Freek Weening Blom	300
51	Clemens Contador Schilder	253
52	Tjeerd Bintje v/d Klei	249

Worstenklassement:

1	Evert Baldato Vlaar	58
2	Dennis Haussler Laan	41
3	Sjaak Schumacher Schuitemaker	33
4	Johan Mayo Bosman	28
5	Rober Chicchi Stroet	26
6	Mark Hushovd Stavenuiter	23
7	Sjaak Basso Bakker	22
8	Toine Greipel Groot	17
9	Joost Pozzato Botman	15
10	Mark Schleck Schuitemaker	14
11	Theo Petito Ligthart	14
12	Gerard Di Luca Kaag	10
13	Kundige Arthur Kunne	10
14	Rob Santaromita Stavenuiter	10
15	Piet Armstrong Korse	9
16	Johan Kreuziger Berga	8
17	Richard Ricco de Wit	8
18	Ard Beltran Martinez Botman	7
19	Marcel Boasson Hagen Breg	7
20	Louwrens Smokey Rook	4
21	Christian Chavanel Mol	4
22	Edwin Devolder Bakker	3
23	Dick Boom Braas	2
24	Clemens Contador Schilder	1
25	Ton Pellizotti Swart	1
26	Sjaak Freire Botman	1
27	Gerry Pereiro Sio Jong	1

Tussensprint-klassement:

1	Theo Petito Ligthart	26
2	Sjaak Basso Bakker	23
3	Rober Chicchi Stroet	18
4	Sjaak Schumacher Schuitemaker	18
5	Dennis Haussler Laan	17
6	Johan Mayo Bosman	12
7	Toine Greipel Groot	9
8	Mark Hushovd Stavenuiter	9
9	Evert Baldato Vlaar	8
10	Mark Schleck Schuitemaker	7
11	Joost Pozzato Botman	4
12	Kundige Arthur Kunne	4
13	Gerry Pereiro Sio Jong	4



Verschil zien. Verschil maken.

www.deenenswart.nl

Onderzoek, advies en projectuitvoering:

Management & Organisatie · Inkoop · Supply Chain Management

Administratiekantoor de Ree

Burg. Beststraat 43

1647 BA Berkhout

Tel. 0229 – 553174

**Voor Midden- en Kleinbedrijf,
startende ondernemers
en particulieren**

Administraties - Loonadministraties - Belastingaangiftes

14	Marcel Boasson Hagen Breg	4
15	Johan Kreuziger Berga	3
16	Gerard Di Luca Kaag	3
17	Edwin Devolder Bakker	2
18	Piet Armstrong Korse	1
19	Clemens Contador Schilder	1
20	Christian Chavanel Mol	1
21	Richard Ricco de Wit	1



FACTORY OUTLET
40 tot 60% onder de
normale winkelprijs!

Nieuwstraat 23
Medemblik



Hoekweg 13 Andijk tel 591558

www.vandenbraber.nl