

De Gazet

Periodiek van wielervereniging Le Pedaleur

jaargang 30 - nr 5 - 2013

Le Pedaleur

opgericht 1980

koersdirectie:

General en Financial manager

Location manager

Gazet manager

Ellen Heel wat Manshanden

Dickie Bondueke Timmer de Boer

Jos Urske Tensen

0228-520030

0229-210191

06-46158166

Rekeningnummer Le Pedaleur 75.58.97.803 t.n.v. E.I.M. Manshanden

De Gazet

Hoofdredacteur

Redactie

Specials

Redactie buitenland

redactieadres

e-mail

Leo de Behanger

Jaap Kooijman, Simon O. Stokvis, Karel van Dam

Eppie Epo

Nelis Hannessen

Smaragd 80, 1625 RJ Hoorn nh

gazet@lepedaleur.nl

Ereleden

Kees Goddet Knol, Ruud Levitan de Rooij, Koos De Kneet Jong, Co Vichot Vis, Ellen Heel wat Manshanden, Dickie Bondueke Timmer de Boer, Jos Urske Tensen

www.lepedaleur.nl

BREETVELD BOUW MANAGEMENT



Ing. J. M. Breetveld
Wingerd 24
1944 ND Beverwijk

tel.: 0251-252526
fax.: 0251-252640
mobiel: 06-53990510
e-mail: breetveld@ijmond.net

BOUWAANVRAGEN
CALCULATIE

TEKENWERK
BOUWBEGELEIDING



Molenweg 9 - Andijk - Telefoon: 06-54 34 17 55

Gelul met Leo.....

Hallo liefhebbers van die schi-hitterende wielersport. Mijn laatste column onder verantwoordelijkheid van uitgever Urske en ik ben wat ongewis over de toekomst van de redactie. Er is gelukkig een nieuwe directie gekomen, maar ik heb nog geen kennis met hen kunnen maken, net zo min als mijn scribenten, en heb dus ook geen weet wat er met de communicatie in de toekomst gaat gebeuren. Ik wacht het maar rustig af.

Zoals verwacht heeft Hushovd de winst van de Trofeo op indrukwekkende wijze geprolonged en met Kroon hadden we een ijzersterke tweede plaats. Tankink, altijd regelmatig, werd daarom een terechte derde. We hebben een mooi seizoen gehad, met helaas ook een paar minder leuke dingen. De Hotsummernight, die toch een beetje het hoogtepunt van het seizoen zou moeten worden, werd ontsierd door een valpartij en ook in Zaandijk lagen er renners op het asfalt. Dat waren gelijk de enige twee wedstrijden die we hebben gestaakt, want we hadden een ijskoud voorjaar, maar een mooie zomer.

het Belgisch Weekend stond weer bol van bier en spektakel en dat maakt deze club zo uniek! Goed, mijn taak zit er voor dit jaar op en of ik u volgend jaar nog spreek via dit medium zien we wel weer. Het gaat u allen goed!

Leo de Behanger

Uit de directiekamer....

1995 was het eerste jaar dat ik als voorzitter het stokje overnam van de legendarische Goddet en Levitan. In een bui van overmoed, mij niet vreemd naarmate een feestavond vordert, had ik mezelf tijdens de feestavond in 1994 aangemeld voor de vacature van voorzitter. Bij gebrek aan kandidaten hapte Goddet meteen toe en de andere dag in alle vroegte overhandigde hij mij de 'doos' met alle attributen inclusief een enorme soundmix machine. Tja, daar stond ik dan. Waar was ik aan begonnen? Ik herinner me dan ook nog heel goed de eerste jaarvergadering die ik voorzat in Van Rooyen in Wervershoof en het groepje mannen dat mij glazig aan staarde. Ik hoorde ze denken: wat is dat voor tuthola? In ieder geval: samen met Bondueke en de twee fietsende bestuursleden ging ik aan de slag. Maar de vereniging was op sterven na dood. De maatregel uit 1994, die de renners van Le Pedaleur verbood om deel te nemen aan recreantenkoersen van gevestigde wielerverenigingen, had veel enthousiaste renners noodgedwongen de vereniging doen verlaten. De sfeer liet zwaar te wensen over; veel gemopper en gezeur. Tot overmaat van ramp werd Gerard Muçidag Molenaar op 16 mei 1995 het slachtoffer van een aanrijding en kwam na een lange periode in coma te hebben gelegen, op 16 december te overlijden. De jaarlijkse feestavond was nog een onderonsje tussen de echte diehards.

In het seizoen van 1996 kwam Urske het bestuur versterken en ook Levitan maakte zijn rentree. De malle maatregel uit 1994 draaiden we terug en we verschoven de meeste wedstrijden naar de maandagavond. Urske ontfermde zich over de Gazet. Een taak die hij met succes volbracht met toen nog zijn mede verslaggevers Eppie Epo en Stella Sörensen. Met een bescheiden wedstrijdprogramma kwam het elan terug in de vereniging: het aantal deelnemers groeide gestaag, de sfeer na de koersen werd weer opperbest en ook de feestavonden werden goed bezocht. In 1997 durfden we het zelfs weer aan om naar België te gaan. Het 20-jarig bestaan hebben we in 2000 uitbundig gevierd.

Voor ons als bestuur waren altijd drie zaken belangrijk: de veiligheid van de renners, de sfeer binnen de vereniging en het veto van de directie. De verplichting van een helm die als regel al bestond, hebben we strak gehandhaafd (zonder helm geen deelname) en een nieuwe renner moest passen binnen de sfeer van Le Pedaleur. Het was net niet verplicht dat je van bier en roken hield, maar het hielp wel als je dat wel deed. En indirect werkten die gewoontes als selectie criteria. Het roken is op een enkeling na gedaan maar het bier drinken na de wedstrijd is altijd

gebleven. Zeker nadat de Andoikers en de Werversauvers hun intrede kwamen doen. En in dat groeiende wielercircus hadden wij als bestuur natuurlijk een vetorecht nodig. Geschillen moesten worden beslecht, er moesten beslissingen genomen worden over deelname van renners of wedstrijden door zouden gaan of juist niet, enzovoort. Daar paste geen democratische besluitvorming bij. Beslissingen moesten snel en vlot genomen kunnen worden.

Als ik terugkijk op al die jaren is er het nodige geprofessionaliseerd: het materiaal van de renners, De Gazet, de website, en zelfs de puntentelling is transparant geworden. Ik ben daar trots op. Maar waar ik het meest trots op ben is het subcultuurtje dat we met elkaar hebben neergezet. De heroïsche verhalen en artikelen waar elke renner en bestuurslid zijn of haar plaats in heeft gekregen en waar een dun lijntje loopt tussen werkelijkheid, fantasie en over the top. Ik heb genoten van de verwarring die bij omstanders ontstond als Urske de namen van professionele renners door de speakers schalde. Ik vind het top dat de bijnamen zo'n gemeengoed zijn geworden. Ik heb genoten van de zin en vooral de onzin.

Aan dat alles is nu voor ons als bestuur een einde gekomen. Gedrieën hebben we besloten om er een streep onder te zetten. Ik dank jullie voor jullie sportiviteit, jullie vertrouwen en jullie vriendschap. Het gaat jullie goed!

Ellen Heel wat Manshanden

Slagveld tijdens Classique des Alpes: Hushovd overtuigd winnaar!

(door onze speciale verslaggever Ellen Heel Wat Manshanden)

Stavelot 7 september 2013 - Vandaag staat de Classique des Alpes op het programma, start om 12.00 uur. Ik was de dag ervoor aangekomen in het Landal GreenParks Domaine Long Pré in Stavelot waar Bondueke al sinds jaar en dag een huisje voor ons, de directie, huurt. Ik kwam laat in de middag aan en was redelijk gestrest. De onduidelijke rotonde bij Luik had ik net als andere jaren twee keer moeten nemen, ik was tot drie keer toe bijna van de weg gereden en mijn dak kon wegens een blokkade niet open. Kortom, de spanning was wat opgelopen. Ik trof mijn mede directieleden aan op het terras, genietend van een koude pint. Goed plan! En nadat ik er zelf ook één had besteld nam de stress al rap af. Het was voor ons als bestuur het laatste weekend in België en daar hadden we zin in. Ik kookte die avond en vanwege het 'speciale karakter' had Urske de tafel in de weide achter het huisje gedekt. Een wiebelig en klein tafeltje maar een kniesoor die daar op let! Flesje wijn erbij, eet smakelijk! Natuurlijk moesten we tijdens het eten nog allerlei organisatorische zaken voor de dagen erna doornemen en we waren eigenlijk wel ingenomen met onszelf omdat alles onder controle leek te zijn. Het parcours zat bij Urske en Bondueke scherp op het netvlies, de paaltjes waren geslepen en ruim aanwezig, er waren genoeg gekleurde pijlen en er was straatkrijt voor het geval de pijlen door onverlaten werden weggehaald. Nadat we alles gecheckt en gedubbelcheckt hadden was ons eten op (de Jambolaya smaakte goed) en gingen we nog even voor een after party naar het renners huisje pal achter ons met coryfeeën als een Gasparotto, Boasson Hagen en Hushovd. Natuurlijk stond het bier koud. En na nog een paar gezellige uurtjes met veel sterke verhalen en zin en onzin zocht iedereen zijn of haar bed op. De koers wachtte!

En toen was het dan zover. Urske en Bondueke waren al vroeg op pad gegaan om de pijlen uit te zetten en menig renner was zich aan het prepareren. Hier en daar met kleine oogjes. Om half twaalf vertrokken we bij de uitgang van het park; om 12.00 uur zouden we starten bij het frietkot dat er niet meer staat. Huh? Lekker duidelijk. Maar de meeste renners weten waar dat is en dat kwam gelukkig helemaal goed. Dat is wel eens anders geweest! Zelfs Urske en Bondueke waren ruim

voor 12.00 uur aanwezig bij het frietkot dat er dus niet meer staat aan de voet van de Wanne. En nadat Urske de route van het ruim 50 kilometer lange parcours had uitgelegd (waar niemand wat van snapte) gingen de 26 renners van start! Volg de pijlen was het devies! Urske en Bondueke gingen voor de troepen uit want het laatste stuk moest nog worden gepijld en ik bleef een stukje van het parcours in de buurt van de renners. Gelukkig kon het dak van de Mini weer open en met het zonnetje erbij was dat geen straf. En wat we al vermoedde gebeurde: Kroon en Hushovd zette de gaskraan meteen open. Bij het Eddy Merckx monument lag de hele boel al onherstelbaar uit elkaar. Volgens Petito waren ze de berg opgevlogen met een snelheid van 20 kilometer per uur! Met een slagveld als gevolg. Bij weet ik waar verliet ik de wedstrijd om mijn opwachting te maken bij de finish: bij de oude eik die geen eik is. Ook zo warrig. Maar inmiddels weet iedereen, zelfs ik, waar dat is. Nadat Urske en Bondueke klaar waren met het pijlen kwamen zij ook naar het finish punt bij de oude eik die dus geen eik is en Bondueke vertrok meteen weer om de pijlen van het eerste stuk te verwijderen. Hoe efficiënt! Aan Urske en mij de schone taak om de doorkomsten van de renners bij te houden. Iedereen moest ons zes keer passeren. Bij de start had Urske omstandig uitgelegd dat de renners ons daar zes keer zouden passeren: één keer vanuit het parcours zelf en dan nog vijf keer omdat ze vanaf het punt waar ze ons de eerste keer zouden passeren nog vijf rondjes zouden rijden. Nou ja, dat begreep natuurlijk geen hond! Volgens Urske omdat 'jullie nooit luisteren'. Tja. Wij kwamen het in ieder geval wel te weten. Alle renners die ons passeerden lieten we weten hoeveel rondjes ze nog moesten en dat kwam ons op echte scheldkanonnades te staan! Schleck spande daarin de kroon: die was gewoonweg brutaal! 'Ken niet, bestaat niet, sodemieter op' klonk het als we lieten weten 'kom op Schleck, nog vier rondes!' en ook Devolder trok onze tussenstand ernstig in twijfel in bewoordingen die zich niet laten herhalen. Het kwam hem zelfs op commentaar van toeschouwers te staan! En ook de als altijd aardig te boek staande Gasparotto haalde flink naar ons uit. We trokken het ons maar niet persoonlijk aan en hielden ons vast aan de renners die blij en opgewekt bleven als ze ons zagen zoals een Schumie en een Popovych. Ook Ballan passeerde ons blij ofschoon ik later vernam dat ook hij flink op de directie had gescholden. We moesten er wel om lachen. Het was gewoon een slagveld, de renners gingen diep en dan komt de ware aard boven! We konden ons ook niet aan de indruk onttrekken dat de bruine bidons van de avond ervoor een aantal renners parten speelden. Menig renner passeerde ons echter buitengewoon fris zoals een Museeuw en de Kundige terwijl Ricco het een 'hel' vond maar wel aardig bleef. Gilbert was de pechvogel van de wedstrijd met een lekke band maar die wist zijn daardoor opgelopen achterstand super in te lopen. Het was echter bij lange na niet genoeg. Hushovd en Kroon waren de hele wedstrijd in elkaars kielzog gebleven met een Westra die uiteindelijk toch de pijp aan Maarten moest geven. Husvod wist de overwinning op zijn naam te schrijven met 20 seconden voorsprong op Kroon. En wat een overmacht ten opzichte van de andere renners! Westra kwam als derde binnen met een tijd van 8.10 minuten ten opzichte van de winnaar, Petito als vierde met een tijd van 8.35 en Chicci als vijfde op 8.49 minuten. En zowel Hushovd als een Kroon verzuchtte nadien over elkaar: tjee, wat reed ie hard! Ik moest wel mee! Het wachten was op Pozzovivo die helemaal kapot als laatste binnen kwam op een tijd van 41.13 minuten en een ronde kado. Tja. Zo is de directie dan ook wel weer!

Creativiteit, vakmanschap en passie
Kom eens een kijkje nemen bij een erkend hovenier



Professionele tuinaanleg & onderhoud | Gouw 105, 1616 DC Hoogkarspel | Hoek Tolweg/Gouw, tel. 0228 564 525
www.josvriendtuinen.nl, bel voor informatie! Exclusieve tuinontwerpen.

H O V E N I E R S B E D R I J F

Rob Leeuw

Voor al uw onderhouds-
en aanlegwerkzaamheden

Westwoud

Tel. 0228 - 56 43 47 - fax. 0228 - 56 79 05

Hushovd en Kroon domineren Belgisch Weekend

HUSHOVD ZET KROON OP WERK IN ARDENNEN OFFENSIEF!

(door Simon O. Stokvis)

TROIS PONTS - 6 september 2013 - De vrijdagmiddag van die zesde september arriveerden Bondueke en Urske rond een uur of drie op het bekende wielerpark van Domaine Long Pré en het moet worden gezegd; beide door de wol geverfde wielerdirecteuren waren toch wel een tikkeltje weemoedig dat dit hun laatste Belgisch Weekend zou gaan worden uit hun lange, lange carrière. “We hebben hier veel meegemaakt Urs”, zei Bondueke terwijl hij de sleutels ging halen van het directiehuisje en een stil knikje van de anders zo rap van de tongriem gesneden Hoornse corpulente praatjesmaker was alles wat de schalkse aannemer terug kreeg. Ja, het nakende afscheid hakt er behoorlijk in, zullen we maar zeggen.

Van de renners was nog niemand te bekennen, maar ze waren er vast wel en sommigen waren al aan het fietsen in de prachtige omgeving. Fluks laadden de twee directieleden een enorme hoeveelheid pilsener bier uit de zelfdenkende Volvo en daarna togen ze naar het terras, want de temperatuur van om en nabij de dertig graden had ze wel dorstig gemaakt. Onderweg naar het stammineetje kwamen ze al enkele vedetten tegen en het beloofde een in alle opzichten geslaagd weekend te gaan worden.

Terwijl de renners aan het trainen waren, deden Bondueke en Urske zich tegoed aan een paar pilzen, aangevuld met een schaaltje olijven en blokjes kaas. De stemming zat er al goed in toen eindelijk ook onze charmante directrice Ellen Heel wat Manshanden arriveerde, gekleed in een weinig verhullende hotpants, want de hitte was enorm. “Hehe, ik blij dat ik er ben”, zuchtte ze terwijl er een biertje werd gehaald voor haar. “Ik ga straks voor de laatste keer weer mijn jaarlijkse potje koken voor jullie en ik hoop maar dat jullie het lekker vinden!” Nadat Ellen Urske en Bondueke de oren van het hoofd had geleuterd over de laatste perikelen op Ameland (of all places) togen zij naar het huisje om de maaltijd te nuttigen.

Het was een prachtige avond en terwijl de directie zat te dineren op het grasveld, werd er al veelvuldig joehoe geroepen uit het huisje van de overburen, want daar was al een behoorlijk feest aan de gang en natuurlijk hoorden alle Pedaleurs daarbij. En het moet worden gezegd; het was bijzonder gezellig, maar rond klokke twee dook eenieder toch zijn mandje in om toch enigszins voorbereid te zijn op de diengen die de volgende dag zouden gaan gebeuren. Het tikken op het dak van de regendruppels van een zacht nazomerbuitje zorgde er voor dat iedereen vredig in slaap viel.

Classique des Alpes

De volgende morgen scheen er een vriendelijk zonnetje en het buitje had de boel heerlijk opgefrist, zodat er sprake was van heerlijk koersweer. Bondueke en Urske gingen al vroeg op weg om een mooie en zware route uit te pijlen en de start zou om twaalf uur zijn bij het frietkot dat er al jaren niet meer staat, maar waarvan iedereen weet waar het is.

Voor aanvang legde Urske een klein beetje uit hoe de route liep maar het is altijd opvallend dat er zo slecht wordt geluisterd. “Bij de eerste doorkomst bij de Oude Eik (ook al weer zo’n legendarisch markeringspunt moeten er nog vijf volle ronden van het criterium worden gereden, zodat jullie in totaal zes doorkomsten hebben”, brulde Urske nog, maar met name Schleck en Gasparotto luisterden slecht en dat zou later nog tot de nodige verwensingen leiden aan het adres van de directie, die daar overigens stoïcijns onder blijft.

Direct na het begin vlogen de sterke klimmers er al in en werden de schapen van de bokken gescheiden. Met name Kroon en Hushovd, die qua postuur meer weg hebben van een volleyballer dan van een klimmer, legden de zweep er over en na één klim was al duidelijk dat zij de buit zouden gaan verdelen. Gek genoeg vonden de lange mannen elkaar snel en kop over kop reden

zij de hele verzamelde concurrentie op vele minuten. Op de Wanneranval, de laatste serieuze klim voor het criterium was de voorsprong al rond de vijf minuten op de eerste achtervolgers en dat gat zou alleen nog maar groter worden, was de verwachting. Toch kwamen de meeste renners hier nog redelijk fris door, maar het moordende criterium zou de nog aanwezige moraal van de meesten volledig slopen.

Bij de Oude Eik had Ellen al plaatsgenomen om de doorkomsten te turven en de mannen die al wat minder werden gaven hier hun nogal ongezoeten mening over het criterium. Met name Schleckie, toch al niet op zijn mondje gevallen, stuurde nogal wat verbaal geweld richting Urske en Ellen, maar dat was enigszins verwacht. "Dat is een schreeuw om aandacht van Schleckie," zei Ellen zonder blikken of blozen, maar dat Gasparotto ook briesend tekeer ging had niemand verwacht. Een woedend wegwerpgebaar viel de directie ten deel, maar dat zal de sympathieke bassist niet zo hebben bedoeld. De vermoeidheid en de teleurstelling dat je toch een ronde meer moet dan je dacht, is vaak aanleiding tot dit soort reacties. "Is straks zo weer over", zei Urske. "ik ken mijn pappenheimers ondertussen wel!"

In de laatste ronde dacht Kroon Hushovd te foppen met een splijtende demarage, maar dat werd hemzelf te veel en met kramp moest hij lijdzaam toezien hoe Hushovd de beker en de kussen van kissmiss Ellen ging ophalen en onbedreigd pakte Hushovd een prachtige zege in deze zware klassieker. Tweede werd Kroon op 20 seconden en toen duurde het bijna 8 minuten voordat de nerveuze, maar ook indrukwekkende Westra de derde plaats voor zich opeiste. Oud Trofeowinnaar Petite werd vierde voor Chicchi die vijfde werd. Hierna druppelde het hele veld langzaam maar zeker binnen en de een was veel frisser dan de ander. Petje af natuurlijk voor Gilbert die na een lekke en op een slappe achterband, nog behoorlijk inliep op de eerst van het veld, maar we zullen ons ook de ontredde blijven herinneren van Schumi, die een uiterst moeilijke dag beleefde en echt vierkant reed op de flanken van de Ardenner reuzen en kapot binnenkwam op de voorlaatste stek. Laatste werd Pozzovivo op ruim 41 minuten van de winnaar, maar de directie had Pozzovivo een rondje een rondje minder laten koersen en weet je waarom; omdat deze vedette nooit klaagt en glimlachend zijn rondjes blijft draaien! En zo hoort het ook!

Uitslag Classique des Alpes d.d. 7 september 2013

1	Mark Hushovd Stavenuiter			270	winnaar		270
2	Richard Kroon Kramer	op	0.20	267	0,01	0,30	267
3	Marcel Westra de Wit	op	8.10	219	0,31	1,00	264
4	Theo Petite Ligthart	op	8.35	216	1,01	1,30	261
5	Rober Chicchi Stroet	op	8.49	216	1,31	2,00	258
6	Jeroen Voeckler Stavenuiter	op	10.47	207	2,01	2,30	255
7	Marcel Boasson Hagen Breg	op	11.27	204	2,31	3,00	252
8	Dennis Tankink Timmerman	op	12.39	201	3,01	3,30	249
9	Chris Cancellara Harder	op	12.46	201	3,31	4,00	246
10	Mels Museeuw van Ammers	op	16.25	192	4,01	4,30	243
11	Johan Mayo Bosman	op	17.00	192	4,31	5,00	240
12	Kundige Arthur Kunne	op	19.15	189	5,01	5,30	237
13	Rob Santaromita Stavenuiter	op	19.15	189	5,31	6,00	234
14	Edwin Devolder Bakker	op	19.19	189	6,01	6,30	231
15	Chris Gasparotto Ruiter	op	21.49	186	6,31	7,00	228
16	Evert Baldata Vlaar	op	22.18	186	7,01	7,30	225
17	Lex Ballan Mustert	op	22.33	183	7,31	8,00	222
18	Robert Popovych Werkhoven	op	23.27	183	8,01	8,30	219
19	Mark Schleck Schuitemaker	op	25.30	180	8,31	9,00	216
20	Philip Rojas Zwier	op	29.12	177	9,01	9,30	213
21	Richard Ricco de Wit	op	29.41	177	9,31	10,00	210
22	Gerard Di Luca Kaag	op	30.31	174	10,01	11,00	207
23	Arjan Gilbert Wever	op	36.54	168	11,01	12,00	204
24	Sjaak Schumacher Schuitemaker	op	38.48	165	12,01	13,00	201
25	Cor Pozzovivo van Bijnen	op	41.13	162	13,01	14,00	198
					14,01	15,00	195

Buiten mededinging:		15,01	17,30	192
Arno Hoogendijk	op 26.52	17,31	20,00	189
		20,01	22,30	186
		22,31	25,00	183
		25,01	27,30	180
		27,31	30,00	177
		30,01	32,30	174
		32,31	35,00	171
		35,01	37,30	168
		37,31	40,00	165
		40,01	42,30	162
		42,31	45,00	159
		45,01	47,30	156
		47,31	50,00	153
		50,01	52,30	150

Na afloop spoedde iedereen zich naar het park om zich even op te frissen voor het toetje van die dag; de Morte Subite. Schleck liet al weten tactisch afwezig te zijn en ook Di Luca en Schumi hadden zoveel van zichzelf gevergd, dat ze lekker op het bankie bleven liggen.

Morte Subite

's Middags om vier uur was het een drukte van belang op het Place du Gare in Trois Ponts, waar traditioneel werd gestart voor de korte maar hevige Morte Subite. Smokey deed ook mee en zijn lieftallige echtgenote, Cathy Smokey zou Bondueke gaan assisteren met de start. "Ik ga wel met Ellen mee om te klokken, want daar is niet zo handig in", zei Urske nog, maar die opmerking zou de Hoornse corpulente praatjesmaker later weer moeten inslikken, maar laten we niet op zaken vooruit lopen.

Het begon ondertussen zachtjes te regenen, maar hier hadden de renners in het geheel geen last van, want dan is er lekker veel zuurstof in de lucht en eenieder ging de strijd tegen het uurwerk en tegen de zwaartekracht aan met gemengde gevoelens. Het was wel opvallend dat de koers van die middag er behoorlijk had ingehakt bij de renners en de meesten waren blij dat ze de streep hadden gehaald. Zonder anderen tekort te doen had Petito de eerste wat scherpere tijd neergezet, waar men zich op kon stuk bijten, maar Voeckler en Boasson Hagen reden de tijd van de blonde pijn aan flarden maar iedereen wist dat er nog meer geweld zat aan te komen. Bij de binnekoms van Cancellara drukte Urske op het verkeerde knopje en verloor daardoor de tijd!! Dit kwam de Hoornse corpulente praatjesmaker op een reprimande staan van de op dat moment niet zo charmante directrice Ellen Heel wat Manshanden. Vlug werd Bondueke gebeld die een synchrone stopwatch had en de tijden van de volgende renners werden live door de telefoon vastgelegd. Alleen de tijd van Westra was helaas verminkt en Urske dacht dat dat 11.21 moest zijn geweest, maar Westra was zo sportief om te melden dat dat echt te veel eer voor hem was en dat hij zelf 11.30 had geklokt. Hulde voor de eerlijkheid van deze klasbak natuurlijk en zo liep dit euvel met een sisser af voor de hevig ontdane Urske, die in zijn bestuurlijke loopbaan toch weinig van dit soort blunders heeft gemaakt. "Het wordt echt tijd dat ik stop!" bromde hij nog, maar Ellen bleef furieus; "Je moet gewoon opletten, domoor!" en meer van dat soort pedante opmerkingen, waarop Urske gedecideerd zei: "Ga maar lekker alleen naar beneden in dat kleine rooie autootje van je!", en het is nog maar de vraag of de directie de stress van het naderde afscheid wel helemaal aankan. Op dat moment blijktbaar niet.

Uiteindelijk was het Kroon die met 11.21 de snelste tijd van allemaal neerzette voor Hushovd, die er 7 tellen langer over eed. De goudeerlijke Westra werd derde en kon nu al terugzien op een geslaagd weekend. Cancellara liet zien het ook op eigen kracht te kunnen en werd keurig vierde voor Chicchi die de vijfde stek pakte.

De regen werd heviger en snel ging iedereen terug naar het park waar een heerlijke douche de vermoeidheid kon wegspoelen van de renners. Ondanks dit laatste buitje was een bijzonder geslaagde eerste dag van het laatste Belgische Weekend van deze directie.

**COPY
ADVICE &
DESIGN**

KOPIEER
FAX
TEKENSERVICE



Middenweg 52b 1619 BN Andijk tel:0228-597448 fax:0228-591574

Kopiëren A4 t/m A0
Full colour kopieën
Kantoorbenodigdheden
Boekjes en feestgidsen maken
Diverse manieren van inbinden
Diverse soorten papier en enveloppen



BOUWBEDRIJF

SIKKENS BV

NIEUWBOUW-VERBOUW-RENOVATIE

De Star 11
1601 MH Enkhuizen
Telefoon bedrijf 0228-32 03 40
Telefoon privé 0228-52 03 20/51 43 50
Telefax 0228-32 02 51

Uitslag Morte Subite d.d. 7 september 2013

		Tijd				
1	Richard Kroon Kramer	11.21	270	winnaar	11,21	270
2	Mark Hushovd Stavenuiter	11.28	267		11,22	267
3	Marcel Westra de Wit	11.30	267		11,32	264
4	Chris Cancellara Harder	11.49	261		11,42	261
5	Rober Chicchi Stroet	11.53	258		11,52	258
6	Marcel Boasson Hagen Breg	12.12	252		12,02	255
7	Jeroen Voeckler Stavenuiter	12.27	249		12,12	252
8	Theo Petito Ligthart	12.27	249		12,22	249
9	Johan Mayo Bosman	12.47	243		12,32	246
10	Dennis Tankink Timmerman	13.00	240		12,42	243
11	Kundige Arthur Kunne	13.16	234		12,52	240
12	Rob Santaromita Stavenuiter	13.18	234		13,02	237
13	Edwin Devolder Bakker	13.21	234		13,12	234
14	Mels Museeuw van Ammers	13.22	231		13,22	231
15	Evert Baldato Vlaar	13.45	225		13,32	228
16	Arjan Gilbert Wever	13.45	225		13,42	225
17	Richard Ricco de Wit	14.03	219		13,52	222
18	Lex Ballan Mustert	14.09	219		14,02	219
19	Robert Popovych Werkhoven	14.11	219		14,12	216
20	Louwrens Smokey Rook	14.13	216		14,22	213
21	Philip Rojas Zwier	14.31	213		14,32	210
22	Chris Gasparotto Ruiters	14.38	210		14,42	207
23	Cor Pozzovivo van Bijnen	15.26	195		14,52	204
					15,02	201
					15,12	198
					15,22	195
Buiten mededinging:					15,32	192
Arno Hoogendijk		14.59			15,32	192

Die avond werd er door een groot aantal renners en de directie gegeten in het stammineetje dat ieder jaar vroeger dicht lijkt te gaan, maar er kon tot half elf (!!) nog een biertje worden genuttigd. De stemming werd opperbest en na half elf toog iedereen naar het directiehuysje voor een bruisend wielerveest onder leiding van Urske's terreurbak. Van de Cats tot Anita Meijer, van Led Zeppelin tot Stevie Ray Vaughn; alles wat de aanwezige renners mooi vonden kwam aan bod, terwijl Gasparotto een cursus beenbassen gaf op de bank! Ellen Heel wat Manshanden presenteerde de onontbeerlijke chips in een paar pannen, maar dit mocht de stemming niet drukken. Even na tweeën leek het bier op te zijn, maar de anders zo rustige Voeckler kwam even na tweeën opgetogen binnen met een nieuwe voorraad en zo werd het toch nog half vier voordat de laatste renners zingend en lallend in de stromende regen hun huisje opzochten en de rust weerkeerde op het park.

Trois Ponts - Wanne

De volgende morgen hadden de meesten het toch wel wat moeilijk om de slaap uit de ogen te wrijven, maar de weergoden waren de fuifnummers gunstig gezind; het spoelde van de lucht, dus de koers zou wel worden afgelast was de verwachting. Bondueke en Urske keken met de moeder wanhoop naar het zwerk waaruit het hemelwater gestadig meerdaalde. "Balen Dikkie Dik!" zei Urske, "vrees dat het niks wordt", maar de schalkse aannemer was al zijn communicatie apparatuur aan het raadplegen en zijn favo-weerappje gaf voor twaalf wat zonneshijn! "We nemen om elf uur de definitieve beslissing Urs!", zei Bondueke en daar was Urske het helemaal mee eens en het plan was dan dat ze om half twee zouden gaan starten in plaats van twaalf uur.

Zo gezegd, zo gedaan en om half twee togen Urske en Bondueke op pad om het parcours te gaan uitpijlen. Het klaarde heerlijk op en de temperatuur was voor een wielerskoers bijzonder aangenaam, dus het belooft toch nog een mooie tweede dag te worden.

Om half twee liet Ellen Heel wat Manshanden de meute vertrekken en Bondueke en Urske reden het hele parcours nog een in de rondte om er zeker van te zijn dat er geen pijlen waren weggehaald, want zou alles in het honderd lopen!

Na wat klimmetjes op en rond Wanne, zou de zogenaamde Duitse lus moeten worden gereden en de slotklim van Grand Halleux naar Wanne zou de finale moeten zijn van deze prachtige koers. Net als de dag daarvoor legden Hushovd en Kroon er gelijk de zweep over, maar Petitto en Boasson Hagen klampten aan. Boasson Hagen was met name getergd tot op het bot door de uitspraak van Urske dat klimmen zijn achilleshiel zou zijn en Boasson Hagen zou de corpulente Hoornse praatjesmaker wel eens laten zien dat er ook met hem niet te spotten valt in het hooggebergte. Ook Westra, Cancellara en Chicchi gaven zich nog niet gewonnen, waarbij opviel dat Cancellara wel erg weinig kopwerk deed in de koers en zo een erecode onder wielrenners aan zijn laars lapte. Dat mag natuurlijk, maar vrienden maak je er niet mee.

Op de finish stond Ellen te wachten op de renners toen Urske arriveerde. Bondueke ging gelijk de pijlen opruimen en Ellen en Urske zouden de renners klokken. "Ik geef je nog één kans, Urske, om je te rehabiliteren van dat gestuntel van gisteren", en daarna overhandigde ze de stopwatch aan de opperlulmeijer.

Als eerste kwamen de twee lange mannen Hushovd en Kroon aan en Kroon pakte de overwinning, maar echt gesprint werd er niet. "Jij de dagzege en ik de trui", zal Hushovd hebben gedacht en zo gaat het meestal in het wielrennen, maar Kroon zette hiermee wel de kroon op een mooi weekend en hij zal zich nog wel een vertwijfeld afvragen hoe dit seizoen zou zijn gelopen als hij niet zo'n slechte proloog had gereden. Maar ja, om de Trofeo te winnen moet je altijd goed zijn en Hushovd in deze vorm nam met de tweede plaats toch een optie op zijn tweede Trofeo-winst. Petitto werd kort hierna derde kon terugzien op een schitterende prestatie. Boasson Hagen trok een lange neus naar de zogenaamde kenner Urske en werd keurig vierde op 3.05 van de winnaar. Cancellara had de hele tijd in het wiel van Westra gezeten omdat hij kapot was, maar sprintte toch naar de vijfde stek, maar met name Chicchi kon dit mimu-gedrag in het geheel niet waarderen en trakteerde Cancellara op een fikse reprimande. Westra werd zesde en Chicchi zevende en hierna kwamen de overige renners druppelsgewijs binnen waarbij sommigen er nog wel een lueke toestand van maakten. Tankink dacht nog even op te schakelen naar het grote blad voor de laatste honderd meter, maar moest verder lopend omdat zijn ketting er af vloog en Di Luca stal de harten van de aanwezigen door op een afloper binnen te komen, maar de vorm is er bijna weer bij Di Luca. Hierna moest er nog gewacht worden op Pozzovivo en dat duurde zo lang dat de renners al gingen afdalen naar het park, alleen winnaar Kroon bleef staan om op Pozzovivo te wachten en de rode lantaarndrager daarmee de eer te geven die hij verdiende, want ook hij had alles moeten geven. Uiteindelijk kwam Pozzovivo binnen op ruim veertig minuten van de winnaar, maar hij had toch heerlijk gekoerst door een mooie omgeving. Gelukkig was iedereen heelhuids binnen en was het weekend verlopen zonder valpartijen en andere malheur.

Uitslag Trois Ponts - Wanne d.d. 8 september 2013

		op		winnaar		270
1	Richard Kroon Kramer		270	0,01	0,30	267
2	Mark Hushovd Stavenuiter	0.00	267	0,31	1,00	264
3	Theo Petitto Ligthart	0.31	264	1,01	1,30	261
4	Marcel Boasson Hagen Breg	3.05	249	1,31	2,00	258
5	Chris Cancellara Harder	4.05	243	2,01	2,30	255
6	Marcel Westra de Wit	4.09	243	2,31	3,00	252
7	Rober Chicchi Stroet	4.19	243	3,01	3,30	249
8	Dennis Tankink Timmerman	5.05	237	3,31	4,00	246
9	Mels Museeuw van Ammers	8.51	216	4,01	4,30	243
10	Johan Mayo Bosman	9.45	207	4,31	5,00	240
11	Jeroen Voeckler Stavenuiter	9.45	207	5,01	5,30	237
12	Rob Santaromita Stavenuiter	10.05	204	5,31	6,00	234

13	Edwin Devolder Bakker	10.09	204	6,01	6,30	231
14	Kundige Arthur Kunne	10.23	204	6,31	7,00	228
15	Lex Ballan Mustert	10.37	204	7,01	7,30	225
16	Sjaak Schumacher Schuitemaker	11.02	201	7,31	8,00	222
17	Chris Gasparotto Ruiters	14.14	192	8,01	8,30	219
18	Evert Baldato Vlaar	14.14	192	8,31	9,00	216
19	Mark Schleck Schuitemaker	14.14	192	9,01	9,30	210
20	Arjan Gilbert Wever	14.14	192	9,31	10,00	207
21	Richard Ricco de Wit	17.18	189	10,01	11,00	204
22	Philip Rojas Zwier	17.27	189	11,01	12,00	201
23	Robert Popovych Werkhoven	17.56	186	12,01	13,00	198
24	Gerard Di Luca Kaag	19.02	186	13,01	14,00	195
25	Cor Pozzovivo van Bijnen	41.05	159	14,01	15,00	192
				15,01	17,30	189
				17,31	20,00	186
				20,01	22,30	183
				22,31	25,00	180
				25,01	27,30	177
				27,31	30,00	174
				30,01	32,30	171
				32,31	35,00	168
				35,01	37,30	165
				37,31	40,00	162
				40,01	42,30	159
				42,31	45,00	156
				45,01	47,30	153
				47,31	50,00	150

Om vijf uur was de prijsuitreiking en Ellen Heel wat Manshanden pakte dat op haar eigen en deskundige wijze aan. De bekertjes waren op zijn zachtst gezegd nogal opvallend en vooral het exemplaar dat Hushovd ontving voor de winst in de Classique des Alpes leek zo te zijn weggehaald uit een boudoir, maar dit mocht de pret niet drukken. Kroon ontving de prijzen voor de winst in de Morte Subite en de klassieker Trois Ponts-Wanne en na een laatste drankje namen de renners afscheid van de directie. Het allerlaatste Belgisch Weekend dat door deze directie was georganiseerd zat er op en het was in alle opzichten geslaagd en Pedaleur-waardig. Sportiviteit en gezelligheid gingen ook nu weer hand in hand en dat is toch het leukste van sportief bezig zijn.



De Vries Bouw Advies
Advies en begeleiding op maat

Dirk de Vries
Talud 17
1693 KW Wervershoof
tel. 0228-584577
fax. 0228-584411

Bets de Vries-Dekker
Talud 17
1693 KW Wervershoof
tel. 0228-584577
fax. 0228-584411



De Vries P&O Advies
Advies en ondersteuning op maat bij personeelsmanagement

SJORS BLAAUW

afwerkingsbedrijf

***afwerken van scheidingswanden
en plafonds***

wij werken snel en accuraat tegen
een scherpe prijs

Liedtsstraat 19 – 1624 GG Hoorn
Telefoon: 0229-219430

PINOTTI OVERTUIGEND IN TOUR DU GODDET!

Hoorn – 14 september 2013 – Op deze zaterdag in september liet de herfst zich al van haar slechte kant zien. De hele dag was het al winderig met miezerregen en in de loop van de dag werd het zelfs stormachtig en dat beloofde weinig goeds voor de koers van die avond; de Tour du Goddet. Maar toch klaarde het wat op en het werd zowaar droog rond een uur of half vijf en dus toog de Hoornse corpulente praatjesmaker Urske op zijn fiets naar het parcours, waar hij in zijn eentje directie moest voeren over het immense wielercircus van, de overigens deze avond wederom door afwezigheid schitterende, Ellen Heel wat Manshanden. Ook Bondueke had andere, familiale verplichtingen en dus moest Urske het alleen doen.

In het voorafgaande Belgisch Weekend had Ellen Heel wat Manshanden ongevraagd aan ieder die het horen wilde, al verkondigd dat zij een concert van Eros Ramazotti zou gaan bijwonen in Verona (of all places) en om al in de stemming te komen terroriseerde zij het directionele onderkomen continue met de laatste zwijmelmuziek van deze Italiaanse tenor, al luchtbassend op haar bevallige rechterbeen.

Genoeg hierover en terug naar de avond van die 14^e september. Er waren toch nog aardig wat vedetten op komen dagen en wederom was het publiek ook in grote getale aanwezig. Schumi en een van de toeschouwers vertrokken met bezems om de bochten schoon te maken van reeds gevallen lover en opperlulmeijer besloot in zijn eentje dat de neutralisatie vijf ronden moest gaan worden om de renners toch wat te laten wennen aan de invallende duisternis en het hier en daar nog wat natte parcours.

Al babbelend vertrok de meute op weg en het leek de eerste ronden wel een klaverjas-club in plaats van het beroemdste peloton van de wereld, maar nadat de vijf ronden neutralisatie voorbij waren werd er toch serieus werk van de koers gemaakt om het aanwezige publiek toch waar voor hun geld te geven. Urske had het rete-druk met lulmeijeren, worstenpunten noteren, tussensprints organiseren, bellen en noem maar op. Maar het moet worden gezegd; het ging hem prima af. Met nog een stief halfuurtje koers voor de boeg, kwamen drie renners licht vooruit en dat waren Pinotti, Voeckler en de weer helemaal van zijn inspanningen in het Belgisch Weekend herstelde Schumi. En hjet moet worden gezegd; de drie werkten uitstekend samen en omdat je met drie wat sneller door de bochten kan op een nat parcours liep de voorsprong snel op. Op het hoogtepunt bedroeg die bijna een minuut en iedereen dacht dat het peloton gedubbeld zou gaan worden, maar zover liet de meute het niet komen. In een alles of niets poging probeerde het peloton te voorkomen dat ze werden gedubbeld en dat lukte wonderwel maar de drie werden natuurlijk niet meer achterhaald. Die reden kop over kop, verdeelden de tussensprints en de worstenpunten en in de eindsprint wees Pinotti zijn medevluchters gedecideerd terug en pakte zo zijn derde zege van het seizoen; een prachtig resultaat voor een debutant! Tweede werd de herboren Schumi, een week daarvoor nog als een dood vogeltje in het gebergte rond rijdend en derde werd de eveneens sterk rijdende Voeckler. De sprint van het peloton werd op 27 seconden gewonnen door Cancellara voor Gilbert die vijfde werd. Daarna kwam de rest van de meute moe maar voldaan aan.

Na afloop deed Urske uiteraard de prijsuitreiking, bij afwezigheid van Ellen, en namen enkele renners al vast afscheid omdat zij de laatste koers afwezig zijn. De worst werd een prooi voor Pinotti en samen met de prachtige, door Ellen met zorg uitgezochte beker, ging Pinotti met twee prijzen aan de haal. Met recht dus duo-Pinotti, om maar eens een flauwe woordspelling te gebruiken. Nog één koers te gaan en dan valt het doek voor dit seizoen en voor de huidige directie. Die koers heet met recht De Leste!

Uitslag Tour du Goddet d.d. 14 september 2013

1	Egbert Pinotti van Wezenbeek	270
2	Sjaak Schumacher Schuitemaker	267
3	Jeroen Voeckler Stavenuiter	264

op 27 seconden:

4	Chris Cancellara Harder	255
5	Arjan Gilbert Wever	252

	Mark Hushovd Stavenuiter	246
	Rober Chicchi Stroet	246
	Marcel Boasson Hagen Breg	246
	Rob Santaromita Stavenuiter	246
	Chris Gasparotto Ruiters	246
	Edwin Devolder Bakker	246
	Johan Mayo Bosman	246
	Richard Ricco de Wit	246
	Mels Museeuw van Ammers	246
	Gerard Di Luca Kaag	246
	Robert Popovych Werkhoven	246
	Mark Schleck Schuitemaker	246
	Lex Ballan Mustert	246
	Dennis Gerrans Smit	246
	Richard Kroon Kramer	246
	Marcel Westra de Wit	246
	Dennis Tankink Timmerman	246
	Cor Pozzovivo van Bijnen	246

Afgestapt:

	Philip Rojas Zwier	0
--	--------------------	---

1e tussensprint:

1	Dennis Tankink Timmerman	3
2	Mark Hushovd Stavenuiter	2
3	Arjan Gilbert Wever	1

2e tussensprint:

1	Jeroen Voeckler Stavenuiter	3
2	Egbert Pinotti van Wezenbeek	2
3	Sjaak Schumacher Schuitemaker	1

3e tussensprint:

1	Sjaak Schumacher Schuitemaker	3
2	Jeroen Voeckler Stavenuiter	2
3	Egbert Pinotti van Wezenbeek	1

Embedded

Na een zeer lange winter, waarin er voor de wielersliefhebber veel gebeurde, maar met de koers had dit niets te maken. Het was slecht weer en op de tv waren dopingonthullingen en hier word je nou niet vrolijk van. De NOS, niet bepaald uitblinkend in koersverslaggeving, ging ineens het fietsen kritisch volgen; het zal mij benieuwen of ze Chris Horner ook het nieuwe wielrennen noemen. Dit motiveert de renners die strijden om de Trofeo natuurlijk niet. Tel daarbij op het slechte weer tot aan de langste dag en het is begrijpelijk dat renners naar de antidepressiva grijpen in plaats van naar de epo.

In de tweede helft van het seizoen duikt er ineens een nieuw woord op in het peloton. Eerst dacht ondergetekende nog dat het om een codenaam van een nieuw farmaceutisch product ging, maar het was heel wat anders! Na mijn collega Gio, die onderdook in de Belkin-ploeg en de niet fact-checkende stukjes-schrijver David Walsh bij Sky, had ik de mogelijkheid om "embedded" te gaan in het Ardennen-offensief bij het grootste wielercircus in Trois-Points.

In de zeer hoog gelegen berghut nr. 433 zou ik mijn intrede doen en op een zo onopvallende manier mij volledig in de ploeg te laten opgaan. De afspraak met de directie was dat ik volledig onzichtbaar in een teamhuisje zou slapen en tijdens de koers mij achterin de zelfdenkende Volvo de koers zou volgen. In het huisje dat vol stond met levensmiddelen en bier, wat toch opvallend is voor een wielerploeg, zag ik niets afwijkend, of het moet een constante stroom van scheten zijn die overal vandaan kwamen. Na afloop van de koers kon ik ook niets ontdekken. Alleen werd er heel veel geëvalueerd met bruine bidons. Als ik mijn boek uitbreng met al mijn belevingen, dan kan ik maar één leverancier van de producten die dit wielercircus overeind houdt (en dit is alvast een onthulling); mevrouw Charlene de Carvalho heeft een groot aandeel in alle leveranties!

Giuseppe Grinta

HUSHOVD PAKT OOK DE LESTE

(door onze speciale verslaggever Jaap Kooijman)

Hoorn - 21 september 2013 - Op deze (letterlijk) prachtige eerste herfstavond van 2013 zou dan het doek gaan vallen voor het seizoen 2013. Heel spannend was het allemaal niet meer, als het ging om de winst van de Trofeo Fausto Coppi, want het moest wel heel gek gaan als Hushovd die niet zou gaan prolongeren. Ook plaats twee was redelijk zeker, maar voor het derde plekje op het ereschavot waren nog een aantal kandidaten en dat maakte het toch weer een spannende koers, waar wederom weer tienduizenden liefhebbers op af waren gekomen.

Natuurlijk was het belangrijkste feit van deze avond het vertrek van de voltallige directie en de sfeer op en rond het parcours was een tikkeltje weemoedig. Waard Piet Visser liep al vroeg in de rondte om alles voor elkaar te hebben als de vedetten zouden arriveren en ook de corpulente Hoornse praatjesmaker Urske was er opvallend vroeg. "Je zal het nog gaan missen, Urske," zei de uitbater van de staminee, maar Urske antwoordde dat hij allang al aan het idee gewend is geraakt dat het ooit een keer over moet zijn en dat dingen nu eenmaal zo gaan in het leven.

Nadat de renners voor de laatste keer de rugnummers hadden opgehaald, hield Urske zijn allerlaatste peptalk voor de meute. Of het nou was omdat het de laatste keer was, maar er werd opvallend goed geluisterd naar de opperlulmeijer. De koers zou een uur en vijf ronden gaan duren en Urske hamerde er op toch vooral voorzichtig te zijn. Na een ronde neutralisatie vlogen de

Aannemersbedrijf

Dick de Boer BV

**RESTAURATIE
RENOVATIE
ONDERHOUD**



Van ontwerp tot oplevering
sterk in klein en groot werk!

NEUTRONWEG 6 HOORN

0229-218820


ROBÉ OPLEIDINGEN BEDRIJFSHULPVERLENING 

Uw opleider voor alle
Bedrijfshulpverleningscursussen
EHBO en AED trainingen
Uw leverancier van
Blusmiddelen en EHBO-artikelen

Robé opleidingen
Industrieweg 1
1619 BZ Andijk
0228 596979

www.robeopleidingen.nl



coureurs er in dat een lieve lust was en of het nou kwam omdat er in het duister werd gekoerst (dan lijkt het altijd wel sneller te gaan), maar er werd van meet af aan een moordend tempo onderhouden en uiteindelijk vond Hushovd het wel welletjes en met een splijtende demarrage liet hij het peloton zijn hielen zien. Kroon reageerde alert en met deze tempobeulen was de teerling geworpen. Eerst kwam er nog een groepje van vijf renners tussen het peloton en de twee koplopers te hangen, maar na een aantal ronden zwemmen werden die toch weer door het peloton ingerekend.

De voorsprong liep op naar een halve minuut en na een paar ronden liep die toch weer een beetje terug op de stopwatch van good old Levitan en net toen iedereen dacht dat het peloton zou voortrazen en de twee vluchters langzaam maar zeker ging oppeuzelen, kwam er een groepje van zes renners tussen te zitten en dat waren niet de minsten; Armstrong, Pinotti, Gasparotto, Devolder, Gerrans en Schumi gingen op jacht naar de koplopers. Het peloton geloofde het wel en die kwam in het stuk niet meer voor. De zes ramden er een enorm tempo uit en bij Hushovd en Kroon in de kop van de wedstrijd was het beste er een beetje vanaf aan het gaan. Uiteindelijk hadden de twee het geluk dat de wedstrijd wat aan de korte kant was en bij het luiden van de bel stootte Hushovd bij zijn medevluchter weg en reed onbedreigd op de zege af. Kroon wist nog net de zes voor te blijven en pakte de tweede plaats en Schumi won de sprint van de zes en pakte zo de derde stek voor Pinotti en de dappere vechtjas Devolder die de laatste ereplaats voor zich opeiste. Na 37 seconden kwam het peloton over de streep en zat het seizoen 2013, het laatste onder

bezielende leiding van onze charmante directrice Ellen Heel wat Manshanden, er op! Urske spoedde zich naar de redactie van De Gazet om de laatste uitslag snel in de klassementen te verwerken en daarna werd de einduitslag door de Hoornse corpulente praatjesmaker aan elkaar geleuterd, waarbij elke renner even aan bod kwam. Hushovd werd, zoals verwacht winnaar van de meest begeerde trofee in het hedendaagse wielrennen, de Trofeo Fausto Coppi. Met overmacht heeft de lange vedette deze prachtige titel geprolongeed. Kroon werd meer dan verdiend tweede en zal zich zijn dramatische proloog nog wel eens herinneren en Tankink complementeerde de top drie door altijd en overal regelmatig te rijden. De worstentruï werd gewonnen door Kroon en de tussensprinttrui was voor Hushovd.

Hierna nam Ellen Heel wat Manshanden het woord om, bijna 19 jaar na haar maidenspeech in 1995, de club voor de laatste maal toe te spreken en zij benadrukte dat ze hoopte dat de signatuur van de club bewaard zal blijven. Haar laatste toespraak is elders in deze Gazet helemaal afgedrukt.

Pereiro Sio nam hierna het woord en kwam met de verlossende mededeling dat er aantal mensen bereid is gevonden om Le Pedaleur voort te zetten. Dit zijn Devolder, Schleck, Schumacher, Pereiro Sio en Di Luca, dit alles onder de bezielende leiding van Hamburger. De komende weken maanden zal de overdracht van zaken plaats gaan vinden. Schumi had voor de directie en verrassingsdoos in petto met attributen die afgeleid waren van de legendarische ploegen uit het Pedaleur peloton. Er waren bijdragen van onder andere de Wiettelers, de (eens zo) Goddelijke Kanaries, de Ontembare Leeuwen, de Blauwe Reigers en de Stienenstapelaars. Ook was er voor ieder scheidend directielid een schaal met inscriptie, maar die stonden nog in Wervershoof (??). Die worden later nog overhandigd bij de overdracht. Donderstien Schleck huldigde hierna de directie en benoemde Ellen Heel wat Manshanden, Bondueke en Urske tot erelid door hen een speld op te spelden. Levitan werd ook benoemd tot erelid, maar dat is ie al jaaaaaren!

Opperlulmeijer Urske bedankte met name zijn mede-directieleden voor de leuke samenwerking gedurende al die jaren en wenste de nieuwe directie heel veel succes bij het voortzetten van Le Pedaleur en éminence grise Goddet sloot het officiële gebeuren af en met de strekking van zijn verhaal dat Le Pedaleur altijd een club is geweest, waar een stel individuele sporters toch altijd een hechte groep hebben gevormd, sloeg hij de spijker precies op de kop!

Uitslag De Leste d.d. 21 september 2013

1	Mark Hushovd Stavenuiter	270
2	Richard Kroon Kramer	267
3	Sjaak Schumacher Schuitemaker	264
4	Egbert Pinotti van Wezenbeek	261

5	Edwin Devolder Bakker	258
6	Chris Gasparotto Ruiters	252
	Dennis Gerrans Smit	252
	Piet Armstrong Korse	252

op 37 seconden:

9	Rober Chicchi Stroet	243
	Marcel Boasson Hagen Breg	243
	Rob Santaromita Stavenuiter	243
	Evert Baldata Vlaar	243
	Johan Mayo Bosman	243
	Richard Ricco de Wit	243
	Mels Museeuw van Ammers	243
	Kundige Arthur Kunne	243
	Chris Cancellara Harder	243
	Theo Petito Ligthart	243
	Gerry Pereiro Sio Jong	243
	Robert Popovych Werkhoven	243
	Sjaak Freire Botman	243
	Mark Schleck Schuitemaker	243
	Lex Ballan Mustert	243
	Marcel Westra de Wit	243
	Dennis Tankink Timmerman	243

op 2 ronden:

	Gerard Di Luca Kaag	183
--	---------------------	-----

afgestapt:

	Patrick Rigotto Roozendaal	0
--	----------------------------	---

1e tussensprint

1	Dennis Tankink Timmerman	3
2	Rober Chicchi Stroet	2
3	Chris Cancellara Harder	1

2e tussensprint

1	Mark Hushovd Stavenuiter	3
2	Richard Kroon Kramer	2
3	Theo Petito Ligthart	1

3e tussensprint

1	Mark Hushovd Stavenuiter	3
2	Richard Kroon Kramer	2
3	Chris Cancellara Harder	1

Het einde van eindeloos!

Toen ik in 1981 een racefiets kocht om wat sneller te kunnen herstellen van een knieblesure, opgelopen met het voetballen, had ik nooit kunnen bevroeden dat het fietsen me zo in de tang zou nemen. Zeker niet toen ik na een paar weken in de rondte te hebben gefietst, gevraagd werd om eens een wedstrijd mee te doen bij Le Pedaleur, dat voornamelijk bestond uit "wielrenners" die op latere leeftijd met fietsen waren begonnen. Vanaf het begin vond ik het gelijk leuk en het ging me ook goed af. Trainen vond ik een feest en afzien was eigenlijk gewoon lekker en dan is fietsen of beter, wielrennen, gewoon een hele leuke sport. Ieder jaar in de lente en zomer draaide alles om de wedstrijdes van Le Pedaleur, in die tijd op ludieke wijze geleid door Kees "Goddet" Knol. Verjaardagen en feestjes zei ik er voor af, vakanties plande ik er omheen, want koersen was echt het leukste wat er was.

Dat ging zo door totdat Goddet het voor gezien hield en Ellen Heel wat Manshanden in 1995 het roer op charmante wijze overnam. In dat jaar stopte ik als voorzitter van Always Forward en ik was nog niet afgetreden of Bondueke vroeg me om toe te treden tot de directie van Le Pedaleur. Daarover heb ik niet lang na hoeven denken en vanaf 1996 werd ik op geheel ondemocratische wijze aangesteld als Gazet-manager.

Ik koerste ook nog vrolijk mee tot eind 2007, hoewel de uitslagen in rap tempo minder werden, en vanaf 2008 werd ik full time koersdirecteur. Ook dat was altijd erg leuk om te doen en het idee aan stoppen of het overgeven van mijn taken aan een ander, is eigenlijk nooit bij me opgekomen. Omdat het zo leuk was heb ik het waarschijnlijk nooit als een belasting gezien, totdat ik me in 2011 ineens begon af te vragen, hoelang ik nog door moest gaan met mijn werkzaamheden voor Le Pedaleur. Vooral omdat ik altijd onbewust moet hebben gedacht dat dit eindeloos kon duren, leek een gedachte aan een einde toch iets gek.

Toch heb ik in mei 2012 laten weten dat er wat mij betreft toch een einde aan eindeloos zou gaan komen. Met pijn in het hart, dat zeker, maar afscheid nemen nu je het nog leuk vindt om te doen is altijd beter dan doorgaan tot je het als een belasting gaat ervaren.

En met dat laatste in gedachten neem ik afscheid van Le Pedaleur. Ik mag wel zeggen; mijn cluppie, met veel leuke en enthousiaste leden! Het zal wel even wennen zijn natuurlijk!

Ik ben oprecht blij dat dit vertrek niet het einde van Le Pedaleur betekent en dat nieuwe directieleden ons werk willen voortzetten, maar voor mezelf voelt het echt wel een beetje als het einde van eindeloos!

Tot slot zou ik tegen alle renners, oud-renners, sponsors, directieleden en oud-directieleden willen zeggen: Bedankt voor jullie sportieve kameraadschap gedurende al die jaren en ik wens jullie alle goeds bij alles wat je nog gaat doen.

Urske

Het peloton van 2013

- 49 Wouter Scarponi Steltenpool. Ondanks alle goede voornemens hebben we Scarponi niet vaak gezien; eigenlijk bijna niet en dat is jammer, want het is een gezellige vent.
- 48 Klaas-Jan Hamburger Rusting. Voor Hamburger geldt eigenlijk hetzelfde; dit jaar misschien te maken met een motivatiedip en daar komt nog bij dat hij het helemaal heeft gehad met de Wervershover trainingsavond op woensdag. Tja, dan loopt je fietsconditie snel achteruit.
- 47 Ard Beltran Martinez Botman. Rustige aannemer die de weg naar het parcours volledig uit het oog heeft verloren. Maar als hij er is, is hij altijd op een plezierige manier aanwezig!



ONTWERP & UITVOERING

Industrieweg 8 | Andijk | Tel.: 0228-592744
www.bouwbedrijfbotman.nl

- 46 Dick Boom Braas. Had er voor aanvang van het seizoen weer reuze zin, maar moest te vaak afzeggen en dat gaat dan ten koste van de moraal. Dat weten we al jaren, maar het is maar al te waar!
- 45 Don Menchov Mol. Menchov laat zich al jaren hooguit één of twee keer per jaar bewonderen en zo ben je natuurlijk toch een regelmatige coureur.
- 44 Jef Celestino Koomen. Praatjesmaker die maar één keer meedeed als een soort weddenschap. Het eerste wat ie vroeg was hoe zijn bijnaam zou gaan luiden en ondanks dat die mooi is, hebben we hem niet meer gezien.
- 43 Dennis Mercato Bakker. Renner die vorig jaar een paar keer mochten begroeten en dit jaar maar één keer! Jammer want hij kan wel aardig fietsen.
- 42 Jacques Valjavec Dudink. Good old Valjavec begon enthousiast maar de pijp was snel leeg want na de eerste avond kwam Valjavec zijn rugnummer niet meer halen.
- 41 Jos Casagrande Vriend. Klasbak van het zuiverste water, maar pas na de Hotsummernight kwam hij weer wat vaker. Hierdoor beneden zijn stand in het AK.
- 40 Piet Armstrong Korse. Drievoudig Trofeo winnaar die geen introductie meer behoeft, want als Armstrong er is blijft het een renner om rekening mee te houden. De verhuizing van de maandag naar de vrijdagavond pakte voor hem wat minder gunstig uit, vandaar de (te) lage klassering.
- 39 Johan Kreuziger Berga. Begon heel enthousiast, maar in Sloten stapte hij met kramp af en daarna gaf hij zich over aan allerlei andere sportieve avonturen als we zijn Facebook pagina mogen geloven.
- 38 Bruno Bodnar Plantinga. Vedette die nog met Joop Zoetemelk heeft gekoerst. Is al dik AOW-er, maar dat zie je er niet aan af. Stapt soms een paar ronden voor het einde af met als simpele reden dat hij moe was. Mag het?
- 37 Joost Pozzato Botman. Gelouterde crack die dit voorjaar zijn mooiste prijs won; de geboorte van zijn dochter. Door de kraamvisites raakte zijn hele voorjaar in de soep en een verkeerde planning van de stratenmaker verknalde zijn Belgisch weekend, waar iedereen hem vreselijk heeft gemist, maar Ellen het meest.
- 36 Sander Froome Vonk. Gaf vorig jaar een indrukwekkend visitekaartje af, maar door het aanvaarden van een klus van een paar jaar in Oostenrijk, zullen we hem voorlopig niet meer zien bij Le Pedaleur.
- 35 Freek Van Avernaet Weners. Nieuweling die uit het goede wielershout lijkt gesneden, maar het ritme van een een juist wielerseizoen nog niet aankan. Misschien lukt dat volgend jaar.
- 34 Patrick Rigotto Roozendaal. Door drukke werkzaamheden was deze crack wat weinig afwezig, maar het blijft een zekerheidje voor de club. Als ie er was knalde hij vrolijk mee, want hij heeft klasse genoeg.
- 33 Louwrens Smokey Rook. Rijdt op het vlakke nog vaak goed mee, maar in België verkoos hij toch liever het gezelschap van zijn liefvallige echtgenote Cathy dan het voortzwoegende Pedaleur peloton, Cathy, die zich overigens bij het station van Trois Ponts weer ontpopte als een uitstekend adspirant wielerbestuurder.

- 32 Werner Wiggins de Haan. Na een ijzersterk debuutseizoen viel Wiggins dit jaar behoorlijk terug, net als zijn beroemde naamgenoot (kan geen toeval meer zijn), maar bij onze Wiggins heeft zijn lagere klassering meer te maken met veelvuldige afwezigheid dan met een terugval in kwaliteit.
- 31 Evert Baldato Vlaar. Excentrieke Wervershover die het wat rustiger aan is gaan doen. Was er paar keer en dan kan ie nog makkelijk mee. Miste vooral zijn vriend, de markante ex-koersdirecteur Levitan.
- 30 Gerard Di Luca Kaag. Neil Young-fan die door een sleutelbeenbreuk bijna zijn hele seizoen in rook zag opgaan. Kwam na de zomerstop toch weer sterk terug en blijft een taaie rakker, die ook wel van een gele rakker houdt. Man met meer pseudoniemen dan menigeen verwacht...
- 29 Sjaak Basso Bakker. Voormalig Trofeo-winnaar die dit jaar helemaal in de ban van de liefde is gekomen, maar ja, wij hebben zijn charmante vriendin Lonneke mogen ontmoeten en we snappen het wel. Niks leuker dan de vrouwtjes, toch?
- 28 Remco Cooke Huisman. Kleine vedette die er voor de zomer bijna altijd was, maar na de zomerstop hebben we hem nog weinig mogen begroeten. Heeft een leuke vriendin die ook Ellen heet en net zo charmant is als de Grand Old Lady!
- 27 Sjaak Freire Botman. Zwalkt meestal wat achteraan, maar dat is maar schijn, want soms probeert hij nog zijn wieltje in het laatste rondje als eerste over de streep te drukken. Een actie waarmee hij overigens niet al te veel sympathie oogst, maar dat zal hem worst zijn!
- 26 Gerry Pereiro Sio Jong. Financieel deskundige die er te weinig was. Had zich van de winter een prachtige Fondriest aan laten meten en daarmee hield hij zich met gemak staande. Nu nog wat meer tijd vrij kunnen maken.
- 25 Cor Pozzovivo van Bijnen. Good old uit het Noord-Hollandse wielermilieu. Man met schat aan ervaring, maar die op zal hebben gekeken van het niveau van Le Pedaleur. Reed twee dagen solo door het hooggebergte, maar dat weerhield hem er niet van opgewekt over de finish te gaan.
- 24 Sjaak Schumacher Schuitemaker. Sprinter die helemaal in de ban raakte van de triatlon en dat gooide zijn programma volledig in de war. Beleefde een inktzwarte dag in België, waar hij vierkant reed, maar op de zondag herstelde hij wonderwel. Won dit seizoen de proloog.
- 23 Dennis Gerrans Smit. Goeie renner die er vaak is, maar door zijn bescheidenheid niet erg opvalt. Dat zijn wel de plezierigste leden natuurlijk. Ontbrak jammerlijk in België, anders hoger in AK.
- 22 Egbert Pinotti van Wezenbeek. Debutant die in zijn eerste jaar drie koersen wist te winnen. Was in het begin wat bescheiden, maar toen hij eenmaal de smaak te pakken had, bleek hij over genoeg klasse te beschikken om klassiekers te winnen en schreef hij Dwars door het Lage Land, De Muçidag Memorial en de Tour du Goddet bij op zijn palmares.
- 21 Philip Rojas Zwier. Trouwe renner die weinig tijd heeft om te trainen. Althans dat hoorden wij in België. Daarom heeft hij natuurlijk wat moeite op een circuit als Hoorn, waar hij menigmaal soleerde aan de achterzijde van het peloton. Maar wel altijd uitrijden; dat dan weer wel! Hou-en zo!
- 20 Richard Ricco de Wit. Sinistere renner met gesleten tong! Moet uit een ander vaatje tappen op de familiefeestjes nu zijn jongere broer Westra aan de weg timmert, maar dat deert De Cobra niks. Hij is en blijft een liefhebber.

- 19 Arjan Gilbert Wever. Viel hard in de Horsummernight. Leek ernstig te zijn, maar viel gelukkig mee en; als je je sleutelbeen hebt gebroken ben je pas echt een wielrenner, maar dat was Gilbert daarvoor ook al.
- 18 Edwin Devolder Bakker. Dappere vechtjas die de eerste koersavond helemaal was vergeten en daardoor op een onoverkomelijke achterstand werd gezet in het AK. Geeft niks voor deze liefhebber pur sang die nauwe banden onderhoud met de crème de la crème van de wieljournalistiek.
- 17 Kundige Arthur Kunne. Rijdt al bijna twintig jaar in de rondte bij Le Pedaleur en is meestal zo onopvallend en bescheiden aanwezig dat het begint op te vallen. We denken niet dat de Kundige ooit nog de Trofeo zou kunnen winnen, maar een belofte is hij lang geweest.
- 16 Theo Petite Ligthart. Won de Trofeo in 2011 en daar kun je eeuwig op teren. Absolute idool van vele schone jongedames, maar die staan tevergeefs te gillen; er is al een koekse rond Petite gesignaleerd.
- 15 Chris Gasparotto Ruiters. Nadat hij de laatste koers van 2012 had gewonnen, herhaalde dat huzarenstukje in de eerste koers van dit jaar De Grote Prijs Siem Appel. Gaf in België op de feestavond een workshop beenbassen, waar onze charmante directrice helemaal van ondersteboven was.
- 14 Robert Popovych Werkhoven. Kwam lelijk ten val in de Hotsummernight en brak daar zijn sleutelbeen. Ging een week later toch naar het hooggebergte omdat hij zo'n leuk weekje niet wilde missen! Dat zijn nou echte wielersliefhebbers.
- 13 Rob Santaromita Stavenuiter. Was een enkele keer te veel afwezig en daardoor wat teruggevallen in het klassement. Trouwe Pedaleur-klant die anders in de top 10 had gestaan!
- 12 Johan Mayo Bosman. Werd dit jaar tot veler, en misschien ook tot zijn eigen verbazing, vader. Dat was gelijk de enige hoofdprijs dit jaar voor deze sympathieke renner die af en toe nogal driest koersgedrag vertoont.
- 11 Mark Schleck Schuitemaker. Renner die altijd de strijd met het gezag aan wil gaan, maar bij de directie altijd het onderspit delft. Wij hopen dat zijn kinderen op zijn vrouw lijken, dat lijkt ons wel zo rustig in huize Schleck. Is grote fan van Zwarte Piet die hij altijd al op de kermis van Wervershoof tegenkomt.
- 10 Lex Ballan Mustert. Trofeo winnaar van 1995 die een opvallende revival beleefde dit jaar. Was vorig seizoen heel weinig aanwezig, maar dit jaar is er blijkbaar weer een motivatieboost geweest en dat Ballan terug op zijn vertrouwde niveau!
- 9 Jeroen Voeckler Stavenuiter. Grootste wapenfeit van Voeckler was de vondst van nog een halve krant bier, toen iedereen allang genoeg had. Werd het toch nog laat in het directiehuisje.
- 8 Mels Museeuw van Ammers. Zal de Trofeo waarschijnlijk niet meer winnen, maar is wel een zekerheidje voor top-10 plaats. Reed opvallend gemakkelijk in de Ardennen, waar hij aldoor fris en fruitig over de finish kwam.
- 7 Marcel Boasson Hagen Breg. Stond dit seizoen geen maat op in De Hell!, waar hij de verzamelde concurrentie verpletterde. De opmerking van Urske dat klimmen niet zijn ding zou zijn gaf hem vleugels in het hooggebergte, waar hij boven zichzelf uitsteeg. Waar een directie allemaal niet goed voor is!



Verschil zien. Verschil maken.

www.deenenswart.nl

Onderzoek, advies en projectuitvoering:

Management & Organisatie · Inkoop · Supply Chain Management

Administratiekantoor de Ree

Burg. Beststraat 43

1647 BA Berkhout

Tel. 0229 – 553174

**Voor Midden- en Kleinbedrijf,
startende ondernemers
en particulieren**

Administraties - Loonadministraties - Belastingaangiftes

- 6 Chris Cancellara Harder. Won dit jaar in Zandijk de Time for Two en de Zwoele Zomerkopers, maar moet nog wel leren dat het weliswaar niet verplicht is om op kop te rijden, maar linken of linkeballen over het algemeen niet wordt gewaardeerd door collega renners.
- 5 Marcel Westra de Wit. Beste debutant van dit seizoen! Broer van De Cobra, maar veel minder mysterieus natuurlijk. Reed het hele jaar goed en regelmatig waardoor deze plaats hem helemaal toekomt!
- 4 Rober Chicchi Stroet. Daar hadden we meer van verwacht dit seizoen, maar 2013 was niet zijn jaar. Won nog wel de Snake Wake, en daarna reed hij nog wel goed, maar niet goed genoeg om een rol van betekenis te kunnen spelen om de hoofdprijs. Heeft een hekel aan linkeballen!
- 3 Dennis Tankink Timmerman. Kwam na een aantal jaren van afwezigheid weer terug bij Le Pedaleur. Won de Sloteromloop en reed de rest van het seizoen ook bijzonder goed. Moest echter in het hooggebergte zijn meerdere erkennen in de echte klimgeiten, maar dat is geen schande.
- 2 Richard Kroon Kramer. Begon hopeloos aan het seizoen met een dramatische proloog en reed daarna of hij nooit (zolang) was weggeweest. Denderde en sleurde, won de worstentrui met gemak en en passant ook nog de Morte Subite en Trois Ponts-Wanne. We zijn blij dat hij weer meedoet!
- 1 Mark Hushovd Stavenuiter. Prolongeerde met opvallend gemak zijn winst van de Trofeo. Is eigenlijk op alle terreinen ijzersterk, al is tijdrijden niet zijn sterkste ding. Stelde in het hooggebergte de Trofeo veilig, waar hij zijn laatste concurrenten in de vernieling reed. Won de Ster der Beloften, de Koers naar het Duister, de Classique des Alpes en De Leste en eeuwige roem zal zijn deel zijn!

Eindklassement 2013

1	Mark Hushovd Stavenuiter	4408
2	Richard Kroon Kramer	4345
3	Dennis Tankink Timmerman	4274
4	Rober Chicchi Stroet	4268
5	Marcel Westra de Wit	4266
6	Chris Cancellara Harder	4255
7	Marcel Boasson Hagen Breg	4254
8	Mels Museeuw van Ammers	4171
9	Jeroen Voeckler Stavenuiter	4145
10	Lex Ballan Mustert	4079
11	Mark Schleck Schuitemaker	4067
12	Johan Mayo Bosman	4044
13	Rob Santaromita Stavenuiter	3833
14	Robert Popovych Werkhoven	3828
15	Chris Gasparotto Ruiter	3822
16	Theo Petitto Ligthart	3777
17	Kundige Arthur Kunne	3629
18	Edwin Devolder Bakker	3616
19	Arjan Gilbert Wever	3610
20	Richard Ricco de Wit	3557
21	Philip Rojas Zwier	3088
22	Egbert Pinotti van Wezenbeek	2818
23	Dennis Gerrans Smit	2761
24	Sjaak Schumacher Schuitemaker	2694

25	Cor Pozzovivo van Bijnen	2690
26	Gerry Pereiro Sio Jong	2682
27	Sjaak Freire Botman	2274
28	Remco Cooke Huisman	2147
29	Sjaak Basso Bakker	2001
30	Gerard Di Luca Kaag	1748
31	Evert Baldato Vlaar	1581
32	Werner Wiggins de Haan	1263
33	Louwrens Smokey Rook	1225
34	Patrick Rigotto Roozendaal	1211
35	Freek Van Aversaet Wenners	1013
36	Sander Froome Vonk	1008
37	Joost Pozzato Botman	1004
38	Bruno Bodnar Plantinga	969
39	Johan Kreuziger Berga	949
40	Piet Armstrong Korse	758
41	Jos Casagrande Vriend	754
42	Jacques Valjavec Dudink	420
43	Dennis Mercato Bakker	252
44	Jef Celestino Koomen	252
45	Don Menchov Mol	252
46	Dick Boom Braas	250
47	Ard Beltran Martinez Botman	250
48	Klaas-Jan Hamburger Rusting	246
49	Wouter Scarponi Steltenpool	246

Worstenklassement:

1	Richard Kroon Kramer	89
2	Mark Hushovd Stavenuiter	70
3	Rober Chicchi Stroet	38
4	Egbert Pinotti van Wezenbeek	19
5	Marcel Westra de Wit	19
6	Sjaak Schumacher Schuitemaker	18
7	Dennis Tankink Timmerman	13
8	Robert Popovych Werkhoven	12
9	Dennis Gerrans Smit	11
10	Theo Petito Ligthart	10
11	Marcel Boasson Hagen Breg	9
12	Sjaak Basso Bakker	8
13	Johan Mayo Bosman	8
14	Chris Cancellara Harder	7
15	Chris Gasparotto Ruiten	6
16	Richard Ricco de Wit	6
17	Kundige Arthur Kunne	5
18	Rob Santaromita Stavenuiter	5
19	Gerry Pereiro Sio Jong	3
20	Lex Ballan Mustert	2
21	Mark Schleck Schuitemaker	2
22	Freek Van Aversaet Wenners	2
23	Edwin Devolder Bakker	2
24	Mels Museeuw van Ammers	2
25	Jeroen Voeckler Stavenuiter	2
26	Cor Pozzovivo van Bijnen	2
27	Klaas-Jan Hamburger Rusting	1

28	Johan Kreuziger Berga	1
29	Philip Rojas Zwier	1
30	Arjan Gilbert Wever	1
31	Joost Pozzato Botman	1
32	Evert Baldata Vlaar	1
33	Gerard Di Luca Kaag	1
34	Piet Armstrong Korse	1

Tussensprintklassement:

1	Mark Hushovd Stavenuiter	29
2	Chris Cancellara Harder	17
3	Richard Kroon Kramer	17
4	Theo Petito Ligthart	16
5	Sjaak Schumacher Schuitemaker	15
6	Dennis Tankink Timmerman	13
7	Egbert Pinotti van Wezenbeek	12
8	Arjan Gilbert Wever	8
9	Marcel Westra de Wit	7
10	Rober Chicchi Stroet	7
11	Marcel Boasson Hagen Breg	6
12	Mels Museeuw van Ammers	6
13	Jeroen Voeckler Stavenuiter	5
14	Johan Mayo Bosman	4
15	Lex Ballan Mustert	3
16	Cor Pozzovivo van Bijnen	3
17	Freek Van Avernaet Wenners	2
18	Chris Gasparotto Ruiters	2
19	Sjaak Basso Bakker	2
20	Piet Armstrong Korse	2
21	Johan Kreuziger Berga	1
22	Rob Santaromita Stavenuiter	1
23	Gerry Pereiro Sio Jong	1
24	Robert Popovych Werkhoven	1

vandenbraber schildersbedrijf

Hoekweg 13 Andijk tel 591558

www.vandenbraber.nl



Schuitemaker Schaats- en Wielersport

www.schaatsenwielersport.nl

geopend:
di. t/m vr. 9.00-17.30 uur
za. 9.00-16.30 uur
do. koopavond

Kom naar onze showroom aan de Industrieweg in Andijk (bij Welkoop) en verwonder je over het uitgebreide assortiment van schaats-, skeeler- en wielersportaccessoires. Voor de prof, de sportbeoefenaar en de liefhebber.

DE ULTIEME FIETS

Voor jou en door jou gemaakt, waarin al je wensen en eisen gerealiseerd zijn...
Met het Cyclefit Meetsysteem begeleiden we je naar de perfecte fiets, die je direct kunt uitproberen op een pasfiets met rollerbank.

Dealer van o.a. Wilier, Concorde, Powerslide, Viking, Maple, Fila, Craft, Hunter, Zandstra, Rudy Project en Sidi.

Eigen reparatie-, slijp- en montage-afdeling.

Industrieweg 1a, Andijk - Tel. 0228 59 76 08

